



Lemelerveld, januari 2024

Beste medeparochianen,

Allereerst een gelukkig en gezond 2024 toegewenst. Dat wij elkaar mogen blijven zien!

2023, wederom hebben we een heel bijzonder jaar achter de rug. Er zijn nog maar weinig problemen opgelost, eigenlijk is het alleen maar erger geworden. Woningnood, klimaat, asielzoekers en inflatie; om er maar een paar te noemen. De situatie in de Oekraïne is onveranderd en de oorlog in Israël brengt ongelooflijk veel menselijk leed. Voor velen die daar mee te maken hebben zijn de gevolgen niet te overzien. Daarnaast hebben we te maken met een zeer verrassende verkiezingsuitslag. Hoe nu verder?

Die vraag is ook zeker aan de orde binnen ons parochie- en locatiebestuur. Wij sluiten onze ogen niet voor de ontwikkelingen die er aan de gang zijn in verschillende geloofsgemeenschappen. De komende maanden blijven wij de weekend vieringen houden in ons parochiecentrum om de verwarmingskosten behoorlijk te drukken. Gelukkig hebben we nog vele mooie momenten met elkaar en dit jaar vieren we dat onze mooie Heilig Hart geloofsgemeenschap 150 jaar bestaat. Dat gaan we zeker op verschillende momenten met elkaar vieren.

Voor elkaar zorgen, oog hebben voor eenzamen, omzien naar elkaar, elkaar een helpende hand bieden, dat is de boodschap die wij van Jezus hebben meegekregen. Daar willen wij veel aandacht aan blijven besteden, oog houden voor onze parochianen, opbouwend jeugdwerk en onze minima helpen daar waar het kan. Een andere opdracht is dat wij er alles aan doen om onze locatie financieel gezond te houden. Dat blijft een uitdaging, maar wij schrijven nog steeds zwarte cijfers en ook de begroting voor dit jaar ziet er positief uit.

Een gezond financieel beleid is voor ons erg belangrijk, hopelijk vindt u dat ook en steunt u ons werk als kerk en als baken in ons dorp. Als we met elkaar onze kerk blijven steunen met de actie kerkbalans dan kunnen wij midden in onze samenleving blijven bestaan. Wellicht dat diegenen die het beter hebben iets meer bijdragen dan diegenen die het niet zo breed hebben; maar iedere gift is welkom, meer dan welkom!! Uw bijdrage aan de kerkbalans is voor ons onmisbaar.

Veel vrijwilligers steken in onze locatie de handen uit de mouwen, we zorgen samen voor onze kerk en dat willen we graag blijven doen, deels met ondersteuning van het pastorale team van onze Emmanuelparochie. We zijn als Heilig Hart kerk samen verantwoordelijk voor onze gemeenschap. Wij vragen u om daaraan een bijdrage te leveren, gewoon vanuit je hart.

Met uw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u (weer) mee?

Bij deze brief treft u een toezeggingsbrief aan waarop u uw bijdrage kunt invullen.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groeten, namens de locatieraad,

Johan Neppelenbroek, voorzitter

Vul a.u.b. vandaag meteen uw toezegging in op het antwoordformulier.

