



### **Zondag 15 januari, 2<sup>e</sup> zondag na Epifanie. Doe goed, zoek recht!**

Van zondag 15 t/m zondag 22 januari wordt de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen gehouden. De aftrap vindt plaats in een oecumenische viering die op zondag 15 januari om 10.00 uur in de Brugkerk te Lemelerveld wordt gehouden. Het thema van de Week van gebed is 'Doe goed, zoek recht' naar Jesaja 1 vers 17. Daar staat 'Leer goed te doen, zoek het recht, weerstaat een verdrukker; doe recht aan de wees, verdedig de weduwe!'. Het thema is deze keer voorbereid door christenen uit Minnesota. Uitgaande van wat zij aanreiken, heeft een aantal leden van de Raad van Kerken van Lemele en Lemelerveld de dienst voorbereid. Voorgangers in de dienst zijn pastoraal werker Marga Klein Overmeen, ds. Georg Naber en ds. Leon Eigenhuis. Goed om te weten: het thema van de Week van gebed wordt verder uitgewerkt in de meditatieve kwartiertjes die van 16 t/m 22 januari elke dag om 19.00 uur in de Brugkerk worden gehouden. Dat doen we aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Daarover kunt u meer lezen onder het kopje/bericht 'Meditatieve kwartiertje in de Week van gebed'. Wat goed dat we als kerken (Brugkerk, Heilige Hartkerk, de Lichtbron en Ichthuskerk) op deze manier gestalte geven aan de Week van gebed voor eenheid. We nodigen u van harte uit om mee te doen!



### **Elke avond om 19.00 uur een meditatief kwartiertje in de Week van gebed**

Van zondag 15 t/m zondag 22 januari wordt de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen gehouden. De aftrap vindt plaats in de oecumenische morgendienst op zondag 15 januari. Daarop volgt elke avond om 19.00 uur een meditatief kwartiertje waarin we het thema 'Doe goed, zoek recht!' verder uitwerken. Dat doen we aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. 'Zalig de barmhartigen' zegt de Heer Jezus in de Bergrede en in Matteüs 25 vers 35 en 36 noemt Hij zes werken van barmhartigheid, namelijk (1) het te eten

geven aan de hongerigen, (2) het te drinken geven aan de dorstigen, (3) het kleden van de naakten, (4) het onderdak bieden aan de vreemdelingen, (5) het verzorgen van de zieken en (6) het bezoeken van de gevangene bezoeken. Later voegde de kerk aan deze zes werken het begraven van de doden als zevende werk toe. De zeven werken van barmhartigheid zijn richtlijnen en vertrekpunten voor ons diaconaal handelen. Ze zijn door de eeuwen heen een bron van inspiratie geweest voor schilders. Een van die schilders is de Meester van Alkmaar. In 1504 maakte hij een schilderij van 7 panelen met daarop de zeven werken van barmhartigheid. Het schilderij is te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. In het meditatief kwartiertje houden we een 'beeldmeditatie' bij elk van de zeven panelen. We beginnen ermee op zondagavond 15 januari en eindigen de reeks op zondagavond 22 januari door stil te staan bij het woord 'barmhartig'. Alles even op een rij:

zondag 15 jan.	19.00 uur	Hongerigen te eten geven
maandag 16 jan.	19.00 uur	Dorstigen te drinken geven
dinsdag 17 jan.	19.00 uur	Naakten kleden
woensdag 18 jan.	19.00 uur	Vreemdelingen herbergen
donderdag 19 jan.	19.00 uur	Zieken verzorgen
vrijdag 20 jan.	19.00 uur	Gevangenen bezoeken
zaterdag 21 jan.	19.00 uur	Doden begraven
zondag 22 jan.	19.00 uur	(afsluiting) Barmhartigheid

De meditatieve kwartiertjes zijn te volgen door

(1) naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) te gaan,

(2) vervolgens naar Overijssel

(3) en dan naar Lemelerveld te gaan,

(4) en tenslotte door op 'Brugkerk Lemelerveld' te klikken.

We hopen de 'werken' ook in hun 'diepte' recht te doen. Bijvoorbeeld: bij het 'eten geven aan wie honger heeft' gaat het niet alleen om het voedsel geven aan wie honger heeft (dat allereerst natuurlijk!), maar ook over onze eigen 'geestelijke' honger: of we dat verlangen kennen en hoe we ons geestelijk voeden. Wat we in Nederland vooral nodig hebben is 'brood uit de hemel'.

Besteden we daar wel voldoende aandacht aan? Zo merken we dat het stilstaan bij de werken van barmhartigheid ook een geestelijke dimensie heeft.

We hopen op een inspirerende 'Week van gebed voor de eenheid.'

De Raad van Kerken in Lemele en Lemelerveld.