

### 3. Leve Israël

Voor ieder die méér van Israël zou willen weten en/of er weleens over denkt om een reis naar Israël te maken. Israël is vrijwel dagelijks in het nieuws, maar wat er wordt aangeboden is vaak erg oppervlakkig en gekleurd.



In deze avonden krijgt u een historisch overzicht van het Jodendom en van de Staat Israël. Het vraagstuk van Israel en de Palestijnen komt aan de orde.

Vervolgens gaan we op zoek naar de betekenis van het Jodendom en de Staat Israel voor het christelijk geloof. We beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur.

2021: 19 oktober / 16 november / 21 december

2022: 18 januari / 15 februari / 15 maart / 19 april

Datum:	Elke 3 <sup>e</sup> dinsdag van de maand
Tijd:	20.00 uur
Locatie:	Parochiecentrum Lemelerveld
Begeleiding:	pastor Joop Butti
Kosten:	Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee