

## Even voorstellen: uw nieuwe secretaris

Begin dit jaar werd ik gebeld: "Wij zoeken nog een aantal nieuwe bestuursleden." Na een aantal maanden meedraaien bij de vergaderingen, heb ik "Ja" gezegd op de vraag of ik de functie van secretaris op mij wou nemen.

Ik ben **Irma Viskaal** geboren in Slagharen. Sinds 1998 woon ik in Dedemsvaart. Als administratief juridisch medewerker ben ik werkzaam bij een groot administratie kantoor in Zwolle.

Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn twee katten, puzzelen, olifanten, lezen, Taizé liederen zingen, en als het kan reizen. In 2016 heb ik tijdens de reis naar Sri Lanka, kennis kunnen maken met mijn weesolifant (zie foto). Deze olifant werd opgenomen in het project toen zijn moeder overleed. Gelukkig leeft hij nu weer zelfstandig in het wild.



Naast bovenstaande ben/was ik al jaren actief als vrijwilliger binnen de RK Kerk, namelijk onder andere bezorgen kerkblad en kerkbalans en tot en met 2017 het organiseren van reizen naar diverse landen. Velen zullen mij van die reizen kennen.

Nu ga ik officieel starten als secretaris van de Emmanuel Parochie. Ik hoop op een prettige samenwerking waarbij ik mij zal inzetten om actief en positief mee te denken over de opbouw en de stand houden van onze parochie.