



Emmanuelparochie

Jaargang 7, nummer 11, december 2020

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

JOHANNES – een meditatie voor de Advent

*Een mens staat op – Johannes is zijn naam, een stem die roept in de woestijn.
Nee, niet hij was het licht, maar hij kwam om te getuigen van het licht.
Het licht dat in hem kwam, deed hem getuigen van het licht: het licht dat in hem kwam.*

Er staat een mens op om te getuigen van het licht dat in hem kwam. Want hij moest getuigen, getuigen van dat licht. Een mens staat op en spreekt. Hij spreekt een woord van licht, licht van de Levende in wie geen dood of duisternis bestaat. Vanwege dat goddelijke licht staat die mens op - Johannes was zijn naam - om het woord van licht te spreken, midden in de woestijn van het leven. Zijn spreken getuigde van Hem die licht is. Hij moest wel getuigen - hij kon niet anders.

En ze kwamen naar hem toe, van heinde en van ver, tot van sint-juttemis kwamen ze naar hem toe, naar hem die getuigde van het licht. Ze dromden samen rond deze vonk van licht in de duisternis van de doodswaestijn. En zij drongen bij hem aan en vroegen hem: "Wie denk jij wel die je bent? Jij daar in je pij? Elia soms? Of de grote profeet die komen zal? Wie denk jij eigenlijk wel die je bent, kamelenman?"

"Nee, nee!" sprak hij, "Elia ben ik niet, noch profeet of grote koning, geen bisschop en geen paus, geen imam of een rabbijn. Johannes is mijn naam: ik ben niet waardig om Zijn sandalen los te maken! Ik ben opgestaan om te getuigen, te getuigen van het licht.

Een woord in de woestijn ben ik - de woestijn die woest en ledig is.
Een woord van 'daar zij licht!', een woord van een nieuw begin: "En daar was licht!"

Johannes getuigde van het licht, zoals leven getuigt van water in de woestijn en fluis-tert dat de steppe eens zal bloeien als een roos! Er stond een mens op voor een nieuw begin. Sta jij op? - sta ik op? Om - net als hij - te getuigen van het licht? Om elkaar het leven toe te spreken? Ben jij het soms? – ben ik het soms?

Johannes sprak: "Nee, niet Hem ben ik, niet Hem die komen zal! Ik ben maar een stem in de woestijn, ééntje die roept om licht en léven! Nee, niet ik ben Hij die komen zal - God bewaar me! Ik maak slechts paden vrij, want de weg moet recht voor Hem die haastig komen zal, Hij, die het licht is van ons leven." Want Hij die IS, is Hij die KOMT. ZIJN is KOMEN en wat IS, KOMT onherroepelijk aan het licht. Dat is, wat leven is!

Johannes getuigt van het licht, dat IS en KOMEN gaat, als water dat woestijnen drenkt en de steppen bloeien laat! In Hem komt Hij nu al aan het licht die het licht des levens is.

Maar zij die hem verdrongen, de mannen van het heilig zwijgen, zij riepen maar: "Wie denk jij dat je bent!" en "Waar haal je het vandaan? Jij met je water in de woestijn en je steppe die zal bloeien! Jij met je praatjes over licht in woestijnen van het leven." Zo spraken de mannen van het heilig zwijgen, de mannen van de duisternis, de mannen met de dood op hun gezicht...

Johannes gaf hen ten antwoord: "Gij kent Hem niet, Die na mij komt, Die groter is: Messias, grote Koning, Elia en Profeet, de Komende, Gij kent hem niet!
Want ik ben Hem niet, - natuurlijk niet - ik ben slechts een roepende in de woestijn die wil getuigen van het licht dat leven is, getuigen van de Komende die WAS en die IS en KOMT. Midden onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die voor mij IS en die na mij KOMT. Midden onder U staat Hij en Gij kent Hem niet?"

Er stond een mens op.
Johannes was zijn naam.
God is genadig!

Joop Butti

Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:

Heilige Cyriacus te Dalfsen

Afscheid van het Dalfsen dameskoor



Zondag 15 november is in een besloten viering, met als voorganger Marga klein Overmeen, afscheid genomen van ons dameskoor. Na het welkomstwoord door voorzitter Rikie Hollak werden, tijdens een **sfeervolle viering** door de cantors Magdalena Jarczyk en Herman Wolbers prachtige liederen ten gehore gebracht, zoals 'Tel uw zegeningen' en 'Magnificat'. De zangers werden begeleid op piano en orgel door Marcel Logtenberg en Herman Wolbers.



Locatieraadvoorzitter Jos Ramaker sprak alle dames toe om **hen te bedanken voor zoveel jaren samen zingen**. Het was een moeilijke beslissing om te stoppen met het koor maar het besluit is samen met alle dames genomen en verdient veel respect.

Het dameskoor heeft 42 jaar onze vieringen muzikaal opgeluisterd. Niet alleen de gewone weekendvieringen maar ook avondwakes, kerstvieringen, seniorenvieringen en andere gelegenheden werden muzikaal opgeluisterd.

Tijdens deze afscheidsviering werd **Rikie Hobbelink gehuldigd voor 25 jaar zingen, Herman Wolbers voor 25 jaar muzikale begeleiding** en **Magdalena Jarczyk voor 12,5 jaar dirigeren van dit dameskoor.**



De drie jubilarissen kregen de bijbehorende speld, de oorkonde en een bos bloemen uitgereikt.

Bij het verlaten van de kerk kregen de dames allemaal een bos bloemen en klein presentje mee naar huis.

Heilige Cyriacus te Hoonhorst

Bericht van het gemengd koor Pro-Musica

Tijdens de woord en Communieviering op zondag 22 november riep pastor Marga klein Overmeen na het slotgebed **Tineke Hui- zing en Jo Diepman** naar voren.

De reden daarvan was dat ze **25 jaar bij het koor in Hoonhorst** hebben gezongen.

Hiervoor werden de onderscheidingen in zilver en een oorkonde uitgereikt. Ook kregen ze uit handen van de voorzitter een mooie bos bloemen.

In verband met de coronamaatregelen bleef het bij deze feestelijke viering.

Namens het bestuur Pro-Music Hoonhorst



Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Parochieavond

Ieder jaar worden alle parochianen van Lierderholthuis uitgenodigd voor een jaarlijkse parochieavond. **De vergadering van dit jaar kan helaas door de coronacrisis niet doorgaan.** Om iedereen toch op de hoogte te houden ontvangen alle parochianen op woensdag 25 november, samen met het kerkepad, een **envelop met hierin het verslag** van de parochieavond, dat gehouden is op 12 november 2019, en een **jaaroverzicht van 2020**. Voor het financiële verslag 2019 en de begroting 2020 kunt U terecht bij de locatieraad.

Advent viering voor de schoolkinderen

Normaal gesproken houden we als katholieke basisschool de Sint Nicolaas twee keer per jaar (met Kerst en Palmпасen) een kerkviering waarbij ook ouders en dorpsbewoners van harte welkom zijn. Vanwege de Coronamaatregelen hebben we echter voor de komende kerstviering op donderdag 17 december moeten besluiten **de advent viering alleen met de leerlingen te houden**. Dit betekent helaas dat **ouders en dorpsbewoners voor deze keer niet aanwezig kunnen zijn bij de kerkviering**. We kijken uit naar de tijd waarin we weer met alle belangstellenden aanwezig kunnen

zijn. Wanneer dit weer mogelijk is, zal er in het parochieblad een uitnodiging voor de kerkviering volgen. Hopelijk zien we u dan weer! **Via deze weg wensen we u alvast prettige feestdagen toe.** In de week voor kerst ontvangen de inwoners van Lierderholthuis een kerstkaart die gemaakt is door de leerlingen van school.

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Adventsviering door de Raad van Kerken in Lemelerveld.

“Kiemkracht is onstuitbaar ! “



Drie voorgangers, Marga Klein Overmeen, Georg Naber en Leon Eigenhuis vertelden deze adventsboodschap in de Heilig Hart Kerk aan het kanaal.

De lezingen, de muziek en zang van Voices, de preek en de gebeden kwamen allemaal bij elkaar: **Gods bedoeling met ons mensen is onstuitbaar, het nieuwe begin van kerst groeit in het donker en komt aan het licht.** Bij het uitgaan van de kerk kregen de (max 30) bezoekers een bloembol met die boodschap mee naar huis.



Catechese

17 januari: Dag van het Jodendom

De Dag van het Jodendom? Voor veel katholieken is het een verrassing, **maar de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kent sinds 2008 een Dag van het Jodendom. Elke 17e januari staan we uitdrukkelijk stil bij de relatie tussen ons, christenen, en het jodendom. Christenen hebben namelijk een bijzondere relatie met het jodendom.**

Zowel het christendom als het huidige jodendom hebben hun **wortels in het jodendom van de eerste eeuw.** Jezus, zijn familie en zijn leerlingen waren wetsgetrouwe of beter gezegd: Tora-getrouwe Joden. Ze hielden zich aan de geboden van de Tora en gingen op de grote joodse feestdagen naar de tempel in Jeruzalem. Als christenen hebben wij dat deel van de Bijbel dat Joden de Tenach en christenen het 'Oude' of 'Eerste' Testament noemen met de Joden gemeen. Al interpreteren we ze anders, **we delen met de Joden dezelfde verhalen, beelden en woorden.**

Helaas hebben christenen eeuwenlang vooral de nadruk gelegd op wat hen van de Joden onderscheidde. Het jodendom werd gezien als een achterhaald godsdienst. Joden kregen de naam onbetrouwbaar en zelfs moordenaars van Christus te zijn. Met alle gevolgen van dien. **Met het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Rooms-Katholieke Kerk afstand genomen van dit soort**



denkbeelden. De Kerk is de broodnodige weg ingeslagen van zelfonderzoek, dialoog en vriendschap met de Joden.

De Dag van het Jodendom is bedoeld om bij te dragen aan die nieuwe weg. In bisdommen en parochies, soms in samenwerking met andere kerkgenootschappen. Inspiratie voor activiteiten zijn te vinden op de website www.dagvanhetjodendom.nl

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie

Om verspreiding van het COVID-19 virus
zoveel mogelijk te voorkomen,
zijn **alle activiteiten**
in het kader van 'Inzicht & Uitzicht'
geschrapt
of
tot nader order uitgesteld.



Diaconie

VAN DE CARITAS WERKGROEP OMMEN

In december hebben wij altijd diverse activiteiten/acties op het programma staan.

Het eerste weekend van december is er een Adventsviering met **deurcollecte** bestemd voor **Vereniging Ontwikkelingshulp "de Brug" Zwolle**.

Fam. Ter Maat (parochianen Ommen) is sinds de oprichting nauw betrokken bij deze vereniging. Ellen Willems-ter Maat komt altijd een toelichting geven op het project dat gesteund gaat worden. Helaas is dat dit jaar door de coronamaatregelen niet mogelijk. Maar de collecte gaat natuurlijk wel door! De opbrengst is dit jaar bestemd voor corona noodhulp aan rondtrekkende families in India die in tenten wonen. Ze trekken van dorp naar dorp om hun koopwaar te verkopen. Door corona vallen al hun inkomsten weg en zonder inkomsten hebben ze ook geen eten. De Brug heeft al 50 families kunnen helpen en wil dat nog graag doen voor nog eens 50 andere families. Denkt u na het lezen daar zou ik wel wat meer over willen weten dan kunt u veel informatie vinden over het doel, de werkwijze en projecten die zij steunen op de website van Vereniging Ontwikkelingshulp "de Brug" op www.de-brug.info

Minima-actie

In samenwerking met de gezamenlijke kerken in Ommen en de Gemeente Ommen wordt al vele jaren deze actie georganiseerd.

Via de gemeente kunnen mensen met een bijstandsuitkering aangeven of zij in aanmerking willen komen voor kleine financiële bijdrage in de dure decembermaand.

De gezamenlijke kerken in Ommen dragen naar rato de kosten hiervoor en de enveloppen worden bij de ontvangers thuisbezorgd door leden van diaconieën en caritas.

Actie Boodschappenpakket

Aan de hand van opgave door parochianen en bij caritas bekende adressen worden jaarlijks ongeveer 30 à 35 pakketten bezorgd bij personen/gezinnen die dat heel goed kunnen gebruiken.

De parochianen wordt gevraagd of zij hier een bijdrage voor willen geven middels collectebus achter in de kerk of via overschrijving op bankrekening caritas.

De inkoop en samenstelling van de pakketten wordt gedaan door de leden van de caritas die daarna ook de pakketten rondbrengen. Altijd een hele organisatie. Maar de blijde en dankbare reacties maken dat helemaal goed.

Helaas is dat dit jaar i.v.m. de strenge coronamaatregelen erg lastig te realiseren.

Daarom is dit jaar gekozen voor een financiële bijdrage. Deze enveloppen worden door de leden van de werkgroep aan huis bezorgd.

Kerstcollecte Ndala Ziekenhuis Tanzania

Al tientallen jaren bestaan er goede contacten met het Ndala Ziekenhuis in Tanzania. Enkele parochianen zijn daar al eens op bezoek geweest. En konden zo met eigen ogen zien wat er met het geld vanuit Ommen is gerealiseerd.

In het verleden zijn er al vele acties op touw gezet o.a. met de St. Bernardusschool.

De helft van de collectes tijdens Kerstdagen is altijd bestemd voor dit ziekenhuis.

Enkele keren per jaar ontvangen wij bericht en foto's wat zij met de ontvangen gelden hebben kunnen doen en wordt gepubliceerd in het Brigitta-nieuws.

Kerstgroet Pastor Thomas



Beste mensen van de Emmanuelparochie, hartelijke groeten van pastor Thomas vanuit India. Kerstmis komt dichtbij. Ik wil u allen een zalig kerstfeest toewensen.

Vanwege de verspreiding van het coronavirus zal kerstmis dit jaar anders zijn in de hele wereld, anders als dat wij gewend waren.

Het evangelie vertelt ons dat Jezus geboorte licht bracht voor alle mensen die in het donker zijn gebleven. Daarom hopen wij dat kerstmis dit jaar licht zal brengen vanuit het donker dat corona brengt.

Ik ben nu werkzaam bij een parochie niet ver van mijn familie. Mijn broer Paulus is 3 weken geleden overleden, na een ziekte van anderhalf jaar. Hij werd behandeld voor een hersentumor.

Corona ziekte en de afsluiting van het leven maakt alles anders hier. Het normale leven is moeilijker geworden voor vele mensen. Vele mensen hebben problemen met eten, drinken en andere behoeften van het leven.

Zoals jullie weten is er in de Emmanuel parochie het Pastor Thomas Fonds dat wordt gesteund door een groot aantal mensen.

Vanuit de opbrengsten van het fonds heb ik een aantal ouders met hun kinderen geld gegeven om eten te kunnen kopen. Dat wil ik graag blijven doen en hoop dat de crisis snel over zal zijn. Ik dank alle mensen die mij financieel steunen om dit waar te kunnen maken.

Ook dank ik de leden van het Pastor Thomas Fonds voor het organiseren van activiteiten zoals de verkoop van kerstbomen erwtensoep en rookworsten enz.

Ik dank jullie allemaal namens de kinderen en hun ouders die hulp hebben mogen ontvangen van het fonds waar jullie voor gegeven hebben.

Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe.

Vriendelijke groeten,

Pastor Thomas

Aanvulling: Indien u het Pastor Thomas Fonds wilt steunen, dan kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnummer: NL 13 RABO 0138641242.

Liturgie

!Ver-geef! ?vergeet? !ver-zoen!

Op de 3^e zondag van de Advent, in het weekend van 12 en 13 december, zal in de vieringen aandacht zijn voor het thema 'vergeving en verzoening'.

Jezus zegt ons: "vergeef altijd". Als ik wil leven met Hem aan mijn zijde dan moet ik de vraag stellen: Hoe kan ik vergeven?

Iemand vergeven die jou kwaad heeft gedaan, of dat nu om iets kleins gaat of een daad die jou echt heeft beschadigd, kan soms een onoverkomelijke opdracht lijken. Soms is het een proces dat echt tijd neemt. Toch is de Bijbel heel duidelijk over de noodzaak van vergeven. Er zijn geen kanttekeningen als "tenzij", "als", of "maar". In alle dingen moeten we onze blik richten op onze Voorloper, Aanvoerder en Meester: Jezus.

Christus leed onrecht; zelfs op wrede wijze werd Hem onrecht aangedaan. Niemand heeft meer onrecht geleden dan Christus. En een van de laatste uitspraken die Hij deed was: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen." Is het makkelijk? Nee. Is het onmogelijk? "Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft", zei Jezus.

En wanneer jij de kracht niet hebt, wanneer je weet dat je het niet in je hebt om te vergeven, dan moet je die kracht vinden in Christus. "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft," zegt Paulus. Zal het vergeven van de ander de pijn die je hebt geleden tenietdoen? Zal het de dingen die jou zijn aangedaan terugdraaien? Betekent het dat de persoon die jou kwaad heeft gedaan geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor zijn of haar daden? Nee, maar je zult vrij worden van de gedachten van haat en bitterheid en de last die ze met zich meebrengen. Vergoeding schenken doe je niet slechts omwille van degene die je vergeeft, maar omwille van jezelf, zodat je niet met die zware last hoeft te leven.

Het feit dat je iemand vergeeft, vergoelijkt niet wat die ander heeft gedaan, en maakt dat op geen enkele manier "oké". Vergeven betekent niet dat je de ander nu moet vertrouwen, en het te vergeven is evenmin verplicht. "Vergeven en vergeten" is geen Bijbels citaat. Het is één ding om op je hoede te zijn en je bewust te zijn van wat er is gebeurd, en een ander ding om te haten en wrok te koesteren.

In het ideale geval zullen degenen die jou hebben gekwetst ook berouw tonen en hun fouten proberen goed te maken. Maar zorg ervoor dat jouw genezing daarvan niet afhankelijk is. Je behoort te vergeven ongeacht hun houding. Hun zonden zijn tussen hen en God. Het is goed dat mensen de consequenties van hun daden onder ogen zien, en dat ze verantwoording afleggen in overeenstemming met aardse wetten en autoriteiten. En op een dag zullen ze ook voor Gods aangezicht staan en rekenschap afleggen voor hun daden, en God is bovenal rechtvaardig. Maar oordeel en wraak behoort slechts God toe.



Het is belangrijk om te beseffen dat vergoeding geen gevoel is; het is een keuze. Kiezen voor vergoeding betekent dat je naar God gaat, en Hem op je knieën vraagt om de kracht om te vergeven. Het is de keuze om geen gedachten van haat te laten regeren in je hart. Het is de keuze om tot God te naderen voor hulp en troost in plaats van te blijven hangen in het verleden, zelfs als je gevoelens liever iets anders willen. De kracht die we hiervoor nodig hebben, ontvangen we van de heilige Geest. Denk aan Jezus, "die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt."

Nader tot God, en in Zijn liefde zal je alles vinden wat je nodig hebt.
Pastor Hans de Vries

Berichten van het pastoresteam

Regiofoon uit de tijd

17 november 2020

Misschien nooit van gehoord, maar gedurende **meer dan twintig jaar heeft de regiofoon dienstgedaan**, vóór en tijdens het parochieverband en ook na de fusie van onze elf parochies tot de Emmanuelparochie. De regiofoon was een **klein, maar onverwoestbaar Nokia** mobieltje dat **van hand tot hand ging** en voor de zondag en de maandag aan een dienstdoende pastor werd toevertrouwd. Zo zou er **in het weekend altijd een pastor bereikbaar** moeten zijn. Het was nog in de tijd dat mobieltjes nog geen algemeen goed waren en de meesten draaiden telefoonnummers nog met de draaischijf. Best modern toen de regiofoon in gebruik werd genomen. Tegenwoordig werd er **weinig gebruik** meer van gemaakt. Inmiddels zijn alle pastores mobiel bereikbaar en is er altijd wel een pastor te vinden die in het weekend dienst heeft. De mobiele nummers van de pastores staan in het kerkblad en zijn ook op de website te vinden.



De regiofoon is uit de tijd en daarmee is de tijd gekomen om afscheid te nemen na decennia van trouwe dienst. Het toestelletje krijgt een mooi plaatsje in het parochiearchief.

Het pastoresteam

Kerstmis in Coronatijd

Dit wordt ongetwijfeld de meest bijzondere kerst die ik ooit heb meegemaakt. Het Coronavirus heeft de wereld stevig in de greep en hangt als een doem over ons dagelijks leven. Sociaal isolement in schaars verlichte dagen zijn goede ingrediënten voor een portie somberheid. Of voor met een boekje in een hoekje. Advent lijkt vooral afwachten op betere tijden dit jaar. Vertwijfeld vragen we ons af hoelang dit nog gaat duren. Niemand die het weet: het duurt zo lang als het duurt.

In een maakbare wereld hebben we moeite met die onmacht. We hebben er niets over te zeggen. Alleen ons gedrag heeft invloed: wat we vandaag doen en laten, bepaalt mede wat er morgen zal zijn.

Jozef moest op tocht toen hij zich in Bethlehem moest laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. (Lucas 2,1-5). Het waren duistere tijden toen Quirinius gouverneur van Syrië was en Israël zuchtte onder de Romeinse bezetter. *Hoelang gaat dit nog duren?* zullen de Joden toen ook wel gevraagd hebben. Het was een uitzichtloze tijd van leed en van somberheid. Maar Maria droeg het levenslicht al in zich mee, zwanger als ze was van de Emmanuël, van 'God-met-ons'. Nú groeit in haar al wat morgen wil zijn. Het Koninkrijk Gods komt ons in haar nabij en breekt aan onder het tegendeel: midden in de donkere winternacht gaat een heldere ster stralen aan de donkere hemel, als een steekvlam in de nacht, als de belofte van een nieuw begin van leven tegen een doodse hemel aangeschreven.

Het paar zoekt naar onderdak, want in het gastenverblijf is geen plaats voor hen, zo vertelt Lucas. Midden in de winternacht gaat de hemel open. Maria wikkelt haar pasgeboren zoon in doeken en legt hem in een voerbak. De doem is verbroken: hoop op leven is geboren.

Joop Butti

*Het pastoresteam en het parochiebestuur
wensen u een
zalig kerstfeest
en een
gezegend 2021*

Tot slot

Op 27 november is de **website Vierkerstmis.nl** online gegaan. Op deze website **nodigen de Nederlandse r.-k. bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren**, al is alles anders door Covid-19. De website biedt concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in de kerken is. U vindt er handige links en downloads die u helpen om Kerstmis ook thuis te vieren; dit wordt van harte aanbevolen, **want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren**.

