



## Emmanuelparochie

### *Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:*

#### ***Sint Brigitta te Ommen***

Al vele jaren staat er een **mooi knikengel** bij de kerststal in de St. Brigittakerk. De engel is gemaakt **door Gerard van Lummen uit Venlo** en zeer waarschijnlijk in **1938** bij de kerstgroep in Ommen geplaatst. Door een val enkele jaren geleden was het hoofd onherstelbaar beschadigd.

**Dit jaar is de engel gerestaureerd door dhr. van Essen uit Raalte.** Het model van het nieuwe hoofd komt uit België. Met behulp van een afgietsel is een nieuw hoofd gemaakt met een nieuwe hals. Ook het knikmechanisme en het muntenbakje zijn weer in oude luister hersteld.

**Dit jaar zal de engel weer dankbaar knikken wanneer kinderen een muntje in de engel gooien.**



#### ***Heilige Cyriacus te Dalfsen***

#### **40 jaar Dameskoor RK Cyriacuskkerk Dalfsen**

**Zondag 28 oktober** was het 40 jaar geleden dat het dameskoor van de H. Cyriacuskkerk is opgericht. Dat heugelijke feit werd gevierd met een **feestelijke Eucharistieviering met als voorgangers Monseigneur H. Woorts en Pastor G. Noordink.**



Onder leiding van **dirigent Magdalena Jarczyk** en organist **Herman Wolbers** werden prachtige liederen ten gehore gebracht tijdens deze jubileumviering maar wel beginnend met het Kyrie zoals Mgr. Woorts zo mooi verwoordde: Heer, ontferm u.

Tijdens deze plechtige viering werden **vier dames onderscheiden voor hun 40 jarig lidmaatschap: Rie Beumer, Gré Feijen, Nel van Bussel en Tonnie Hilgenkamp** ontvingen een kettinkje met St. Gregorius, vergezeld van een oorkonde. **Marietje Mecking** kon vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig zijn. **Nellie Eijkelkamp** ontving een broche van de Gregoriusvereniging voor haar **50 jarig jubileum** bij verschillende koren, waaronder 40 jaar bij dit dameskoor.



Veel parochianen woonden de kerkviering bij en maakten van de gelegenheid gebruik om **het dameskoor te feliciteren in het Emmagebouw**. Daar feliciteerde **voorzitter Jos Ramaker** het jubilerende koor en de jubilerende dames.

Hij sprak dank uit aan het koor voor het opluisteren van vele vieringen, niet alleen tijdens weekendvieringen maar ook bij rouw en trouw. Magdalena Jarczyk, Herman Wolbers en vervangend organist Jan Verheijen ontvingen een parochiekaars.

**Rikie Hollak, voorzitter van het dameskoor** sprak haar dank uit aan allen die aan de viering hebben meegewerkt. De aanwezige parochianen, kinderen en kleinkinderen van de jubilarissen, zongen de koorleden een welgemeend "Lang zullen ze leven" toe **en er werd gepraat** op het dameskoor.

### ***Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte*** **11 november was de dag....**



Het is alweer een paar weken geleden dat wij in een mooi versierde kerk samen met

een aantal kinderen **Sint Maarten** mochten vieren. Na een **Eucharistieviering** met kindernevendienst, mochten **de kinderen rond het kampvuur** op het kerkplein gaan staan, waarna ze van alle mensen snoepjes in hun tas gestopt kregen. **Ook pastoor Monninkhof had voor alle kinderen wat lekkers bij zich.**

## **Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld**

### **Schilderbeurt Kerk**

De kerk krijgt op dit moment een forse schilderbeurt. Omdat het stucwerk op veel plaatsen door **vocht is aangetast**, is dat eerst hersteld. De laatste keer dat dat is gebeurd, was **ongeveer 25 jaar geleden!** De firma Lenferink voert het uit, maar een aantal werkzaamheden wordt **door de parochianen zelf** uitgevoerd. De vieringen worden **tijdelijk in het parochiecentrum gehouden**. Het is **een vreemde aanblik** in de kerk, met een hoogwerker, steigers, kerkbanken die er niet meer zijn, verwijderde beelden enzovoort.



### **Jaarlijkse Parochieavond**

Op 29 november was de jaarlijkse parochieavond, deze avond hebben we met name gesproken over de toekomst van de kerk. Gaat de kerk dicht?

Onder de aanwezigen is een enquête ingevuld en samen met gastspreker Eddy Oude Wesselink is hierover gesproken. Voorstel was om de enquête ook nog te verspeiden onder de mensen die niet op deze avond aanwezig waren. Het was goed om al vroeg met elkaar hierover van gedachten te wisselen.

## **KERSTCONCERT ZATERDAG 22 DECEMBER HEILIG HART-KERK – LEMELERVELD**



met als gastkoor  
vrouwenkoor **Sincero** uit Heino  
Muzikale leiding: Wim van Lenthe

Met medewerking van:  
Yvonne Boerdam, sopraan  
Harderwijks Strijkorkest  
Bert Bootsma, orgel en piano  
Aanvang: 19.30 uur  
Toegang: gratis (collecte bij de uitgang)

### Heilige Nicolaas te Lierderholthuis



## Samen op weg.

Zondagochtend **9 december om 9.00 uur** is er een gezinsviering in de Sint Nicolaaskerk. Het thema van deze tweede adventsviering is: **Samen op weg**. De kinderen van **Basisschool Sint Nicolaas** verzorgen de viering. Ze zingen. Lezen voor en misschien nog wel meer!!! Wij nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te vieren. Na de viering worden **alle kerk-gangers uitgenodigd om op Basisschool Sint Nicolaas een kopje koffie of thee te komen drinken**.

### Heilige Willibrord te Vilsteren

#### Koorjubileum Vilsteren

Tijdens een **plechtig Ceciliafeest** waar voorganger pastor Marga Klein Overmeen voorging, werden drie dames van het koor Quodlibet onderscheiden, omdat ze 25, 40 en 50 jaar lid waren van dat koor. **José Bloo was 25 jaar bij dat koor, Erna Veltmaat 40 jaar lang en Tonny Hendriks spande de kroon: zij was 50 jaar lid.** Daarvoor kregen de dames **een zilveren en een gouden hangertje met muzieknoot** omgehangen door pastor Marga Klein Overmeen vergezeld van een oorkonde. Gerard Nimeijer feliciteerde de jubilarissen en sprak een woordje en zei dat ze allemaal meer dan **27 jaar in Quodlibet** de sterren van de hemel zongen. Al vanaf de oprichting van Quodlibet zijn jullie van de partij. En Tonny en Erna zongen ook al in het jeugd- en jongerenkoor. **Die twee zijn zo ongeveer zingend geboren.** Ontelbare liederen hebben jullie gezongen in de kerk. Met rouw en trouw en feestdagen, het was nooit te veel werk. Jullie waren een goede steun in het koor. En daar zijn wij jullie dankbaar voor. **En hopen dat jullie nog jaren zingen in onze kerk en danken jullie voor jarenlange inzet.** Daarna werd het 'lang zullen ze leven' ingezet. Vele parochianen gingen mee naar het parochiehuis om de jubilarissen te feliciteren. Daar werden de jubilarissen ook nog toegezongen door de andere leden van het koor.



**Sint Stephanus te Hardenberg**  
**Orthodoxe christenen uit Eritrea** hebben ons gevraagd of zij van onze kerk gebruik mogen maken **voor het houden van hun vieringen**. Een aantal van hen bezoekt regelmatig al onze vieringen. Na overleg met het parochiebestuur hebben we dat toegezegd en op **zaterdag 10 november** hebben zij voor de eerste keer een viering in onze kerk gehouden. **Een priester en drie diakens gingen voor. Het gaat er wel anders toe dan bij ons, maar het was een mooie viering.**

De opkomst van mannen, vrouwen en kinderen was groot. **22 December is de volgende viering.** De kerk is open en wie een keer daarbij aanwezig wil zijn is van harte welkom, net zoals zij bij ons in onze vieringen welkom zijn.



Op 15 oktober hebben we een **bijeenkomst in onze geloofsgemeenschap** gehouden. Ca. 40 mensen hebben met het bestuur **meegedacht over hoe we kerk willen zijn, nu en in de toekomst.**

Het was een goede avond waarin we weer duidelijk konden voelen dat we een hechte gemeenschap zijn, waarin het zondags bij elkaar komen om te vieren, een belangrijke factor is. **Velen gaven aan daadwerkelijk het gevoel te hebben dat onze kerk hun tweede thuis is.** Goed om te horen. We hebben gekeken naar wat goed is, wat niet goed gaat en naar de wensen die er leven. Het bestuur zal dit alles

meenemen en, voor zover dit mogelijk is, de wensen handen en voeten geven. Al met al een fijne avond om op terug te kijken en volgend jaar een vervolg te geven.

### **Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Heino**

#### **Levende kerststal**

Op **vrijdagavond 14 december** zal er bij de RK kerk in Heino een **levende kerststal** zijn.

Dit in combinatie met een **kerstmarkt elders in het dorp** en **“culi-kerst” bij de verschillende horeca**. Van ongeveer 18.30 tot 20.30 kunt u genieten van de kerststal. Dit alles in een sfeervolle omgeving met **vuurkorven en het mooie gezang van ons jeugdkoor Spirit.**

De **ezel en ook schaapjes** zullen aanwezig zijn. Help de koningen de weg te vinden, zie de herders bij hun schapen, en ontvang van de engelen een mooie boodschap.

Het middelpunt van ons tafereel zijn uiteraard Jozef, Maria en hun kindje Jezus.

**Tevens zullen onze jongeren van de KESA aanwezig zijn. Zij vertellen u graag over hun reis die ze komende zomer gaan maken naar Bangladesh om daar te bouwen. Ze zijn druk geweest met het maken van kerstdecoraties.**

Deze kunt u voor een klein bedrag aanschaffen. Hiermee steunt u de jongeren voor hun reis.

**U bent van harte uitgenodigd om een groet te brengen aan het Kerstkind.**

**Graag tot ziens. Jongerenpastoraat Heino**

### *Sint Vitus te Dedemsvaart*

#### **Kerstmarkt**

**De jaarlijkse kerstmarkt is op zaterdag 15 december a.s. van 9.30 uur tot ongeveer 3 uur in de grote tent achter ons parochiecentrum.**

Net als in de afgelopen jaren wordt de kerstmarkt weer gehouden in de grote tent. Dat bevalt uitstekend; alles bij elkaar; dat verhoogt de sfeer en de gezelligheid. Met een aparte hoek voor de catering en het Rad van de kerst, een hoek voor de kinderactiviteiten en een klein podium voor de koren. En daarnaast uiteraard allerlei stands met producten voor de kerst en de overheerlijke olie-bollen en snert. Ja, voor de inwendige mens wordt als vanouds goed gezorgd. De enige buiten-activiteit is de verkoop van kerstbomen; dit jaar niet alleen de gewone kerstspar, maar ook een prachtige serie Nordman bomen.

Wist u dat het dit jaar al de 20<sup>e</sup> kerstmarkt is? Het is indertijd begonnen als fondswerving voor de renovatie van onze kerk; maar ondertussen is er van alles gebeurd: er is een Parochiecentrum gebouwd, waarvoor wij ook een forse steen hebben bijgedragen; de inrichting ervan en de voorzieningen; de renovatie van het kerkplein en het kerkhof, en last but not least: het Angelusklokje, dat onlangs is geplaatst. Allemaal met eigen mankracht en niet te vergeten: uw steun. Want zonder uw steun en medewerking kan het natuurlijk niet. Ja, onze kerstmarkt heeft wel wat teweeg gebracht. En naast dit alles ook gezorgd voor een geweldige saamhorigheid; een extra winstpunt. Intussen is de commissie ook op de school bezig met de kinderen om leuke dingen te maken; een activiteit bedoeld om niet alleen de kinderen, maar ook de ouders te interesseren en uit te nodigen. Ook dit jaar rekenen we weer gewoon op uw komst en uw medewerking. Er is voor elk wat wils. En de opbrengst is bestemd voor een update van ons parochiecentrum. In de komende periode willen wij ook daar uw mening over horen.

Wij hebben het plan om ook een stand in te richten met streek-producten; daar willen we ook de producten in onderbrengen die door u veelal gemaakt en ingebracht worden. Wilt u dat dan melden bij Martin Huizendveld, tel. 616 654. En als u al een kerstboom wilt hebben op zaterdag 8 december, meld dat dan ook even; dan organiseren wij een voorverkoop. En tenslotte: ik zei het al, zonder uw hulp kunnen we niet; en eigenlijk hebben we uw hulp hard nodig bij het maken van kerststukjes, graf- en deurkransen e.d. Dat gebeurt in de week voorafgaand aan de kerstmarkt, wederom in de schuur van Jan Beukeveld. Onder deskundige begeleiding. Meld dat ook even bij Martin. Alvast dank voor uw hulp.

**De Kerstmarktcommissie.**

### *Diaconie*

#### **Op bedevaart naar Lourdes met de Emmanuelparochie** **21 t/m 26 september 2019**

#### **Lourdes is een plek van ontmoetingen.**

Door letterlijk afstand te nemen van de dagelijkse beslommingen, te bidden en stil te worden kom je wellicht dichterbij jezelf. Je komt tot nieuwe inzichten en doet kracht op om het leven te leven en moeilijke beslissingen te nemen. Lourdes is de plek voor vele ontmoetingen. Natuurlijk met de eigen groepsleden. Maar ook door het ontmoeten van andere pelgrims die je raken, verwonderen, ontroeren of aan het lachen maken. Dat zorgt telkens weer voor heel bijzondere momenten. Maar bovenal is **Lourdes de plek voor ontmoeting met Maria.**

Maria brengt in Lourdes de hemel dichterbij.

**Vanuit de Emmanuelparochie** willen wij u de mogelijkheid bieden om **in september 2019** naar Lourdes te gaan. Lourdes is een plaats waar het altijd aangenaam is om te verblijven maar september is extra fijn door de aangename nazomerse temperatuur.

Contactpersonen voor deze bedevaart zijn:

Lies Akkermans: 0572 372003, email: liesakkermans@t-mobilethuis.nl

Gerard Froeling: 0523 613127, email: gerardfroeling@ziggo.nl

Janny Horstman: 0529 460225, email: jannyhorstmanwink@gmail.com

U kunt ook contact opnemen met:

Gerard Hollak 0529-433331

Hermien Schoorlemmer 0529-401946

Ciska Kerks 0529-450438

Ton van den Berg 0572-393043

Catarien Smit 0572-390914

**Te zijner tijd wordt er een informatieavond gehouden voor de pelgrims die zich hebben aangemeld. Wij hopen u een onvergetelijke pelgrimsreis aan te bieden!**

### **Kerstboodschap Pastor Thomas India**

#### **Beste parochianen van de Emmanuel parochie,**

Vanuit India wil ik; Pastor Thomas u hartelijk groeten en u een fijne kersttijd toewensen. Op dit moment ben ik pastoor van een parochie en tevens vice overste van onze congregatie.

U heeft gehoord van de overstromingen in de deelstaat Kerala in augustus. Het regende vijf dagen aan een stuk door, bruggen en dammen hebben het begeven. Het water niveau werd zo hoog en het kwam zo snel en vele mensen werden geïsoleerd.

Mensen probeerden weg te komen in kleine boten maar velen konden het niet redden vanwege de krachtige stroming. Velen probeerden naar hogere plaatsen te gaan maar dat lukte niet altijd. Vissers kwamen met grote boten en probeerde mensen te redden. Ook kwamen militairen met moderne boten en helikopters naar verschillen plaatsen om mensen te redden. Meer dan een miljoen mensen werden naar opvangkampen gebracht. Helaas zijn er ook vele dodelijke slachtoffers te betreuren.

De vernietiging was zo immens. Huizen werden verwoest en/of zwaar beschadigd. Landverschuivingen op de bergen, wegen totaal weggevaagd. Er is geen schoon water, geen eten te koop, geen benzine. Mensen vonden het moeilijk om zo het leven door te zetten. Mensen die naar opvangkampen zijn gegaan kregen eten en drinken. Vele mensen hadden helemaal niets meer.

Na 15 dagen konden de mensen terug naar hun huizen of wat er nog van over was. Veel mensen hebben geen huis meer en moeten opnieuw een huis bouwen. Er is geen geld om voedsel te kopen en om materialen te kopen om de huizen weer op te bouwen. De regering kwam gelukkig met hulp om huizen te bouwen of te repareren.

Wat hebben veel voedsel pakketten en kleding gegeven aan de mensen. Gelukkig waren er ook mensen die hun huis terug vonden maar er was niets meer in het huis. Ook deze mensen hebben wij materialen gegeven voor reparaties van hun huis en rijst, schoon water, pannen etc.

Momenteel delen we waterzuivering machines uit voor families waar schoon water niet te krijgen is. Door de watersnoodramp is er ook veel kleding en lesmateriaal van de scholen verloren gegaan. Wij hebben de kinderen en studenten kleding en lesmateriaal gegeven zodat ze weer verder kunnen op school.

**Ik heb geld gekregen van het Thomas Fonds om een aantal slachtoffers te helpen. Dat geld is door acties in Nederland bijeen gebracht. Door een bericht in de Stentor, acties op Dalfsen Net, acties van het Thomas Fonds zelf. Ik ben dankbaar dat vele mensen geld hebben gegeven om de slachtoffers te helpen. Hartelijk dank voor uw bijdrage !!**

Op kerst herinneren we God die met ons Zijn leven gedeeld heeft in Jezus. Jezus heeft ons geleerd om ons leven te delen om goddelijk te worden. **Delen is dus deel nemen in het Goddelijk leven. Ik wens u allen een gezegend en zalig kerstfeest. Moge de Heer ons bewaren in Zijn vrede en geluk.**

**Pastor Thomas**

## Nieuws van het PCI bestuur

### PCI-bestuur kijkt tevreden terug op het 1<sup>e</sup> Diaconaal Café Twentse humor met een multicultureel sausje



Wat is de liturgische kleur van de 3<sup>e</sup> zondag van Advent? Waarom is Vitus ook de beschermheilige voor de incontinentie? Hoe smaken Syrische gehakballetjes? Een greep van de dingen die de deelnemers van het 1<sup>e</sup> Diaconale Café nu weten.

#### Najaarsvergadering en Diaconaal Café

Dinsdagavond 20 november 2018 was het zo ver. Het 1<sup>e</sup> Diaconaal Café. Zo'n 70 parochianen van de caritas- en andere diaconale werkgroepen uit de hele Emmanuelparochie waren daarvoor naar het parochiecentrum van Dedemsvaart gekomen.

Een andere opzet, een nieuwe opzet. Als idee geboren van alle caritaswerkgroepen in de najaarsvergadering in 2017. Laten we elkaar eens op een andere manier kennen. En laten we ook andere mensen/groepen uitnodigen die diaconaal bezig zijn. Die willen we ook leren kennen. Zo gezegd....maar nog niet zo gedaan.



#### Inspireren, verbinden, verdiepen

Hoe organiseer je een Diaconaal Café? Voor ons als PCI-bestuur ook een vraag. Eerst goed luisteren naar de werkgroepen. In de eerste maanden van elk jaar gaan we als PCI-bestuur altijd op visite bij de verschillende werkgroepen. Inspireren, verbinden, verdiepen bleek een rode draad bij de gesprekken.

#### Van Jonge Leu en Oale Grond



Humor inspireert! Humor overbrugt kloven en verbindt! Humor laat je anders tegen dingen aankijken en zorgt voor verdieping! Via Pastoraal werker Margareta Klein Overmeeren konden we in contact komen met Jan Riesewijk. Een conferencier, ook wel bekend als **Mans van de serie Van Jonge Leu en Oale Grond** op Tv-Oost. Door humor en een kwis met een Katholieke kwinkslag en een serieuze ondertoon zorgde hij voor veel schatergelach en gespreksstof tijdens de pauze en na afloop bij de ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje.

#### Eettafel Dedemsvaart

De hapjes in de pauze en na afloop van het Diaconaal Café waren verzorgd door **de Eettafel Dedemsvaart**. Syrische gehakballetjes en kaas hapjes, Somalische sambusa en baklava en Chinese jiao zi. Het smaakte allemaal voortreffelijk! Onze kersverse Diocesane Diaconale werker Bernanda van den Hengel (DKCI) was er niet bij weg te slaan.



De Eettafel Dedemsvaart is een groep vluchtelingen-vrouwen **met een herkomst uit verschillende landen, zoals Syrië, Eritrea en Somalië**. De doelstelling van de Eettafel is om in contact te komen met mensen die al lang(er) in Nederland wonen. Dit doen zij door gerechten te bereiden en deze te serveren bij allerlei gelegenheden. Op deze manier **proberen zij van hun kant aansluiting te zoeken bij onze samenleving en gemeenschap**. Voor ons als PCI-bestuur ook een mooi onderdeel en invulling van het Diaconaal Café om te inspireren, verbinden en verdiepen. Denkt u, ik wil ook wel een keer de Eettafel betrekken bij een bijeenkomst? De contactgegevens staan onder aan dit bericht.







### 't Gilde Hardenberg

Als PCI-bestuur willen we graag wat meegeven. Natuurlijk in woorden en daden, maar ook als gebaar. Bij het **naar huis gaan** kreeg iedereen daarom een kaarsje met de tekst "Omzien". Deze presentjes hebben we laten maken door Cadeauwinkel & Kaarsenatelier 't Gilde. **Bij 't Gilde werken volwassenen met een beperking** onder begeleiding van professionele medewerkers van de Baalderborg Groep. Ook dit vinden wij als PCI-bestuur op en top: inspireren, verbinden en verdiepen.

### Bedankt!

Als PCI-bestuur zijn we enorm trots op alle vrijwilligers van de werkgroepen. We zijn **erg blij met hun tomeloze inzet**. We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe enorm we hen waarderen! Daarom wilden we hen ook bedanken met dit Diaconale Café voor alles wat zij doen! Ook vonden we het erg fijn dat **ons aanspreekpunt bij het DKCI, Bernanda van den Hengel**, erbij was. Bedankt! Als laatste willen wij ook onze waardering uitspreken **voor de pastoraal werker voor Diaconie, Marga klein Overmeen**. We bedanken haar voor alle inzet en ook het me organiseren van het Diaconaal Café!

### Informatie

Denkt u nu, ik wil ook wel op één of andere manier iets betekenen voor PCI en/of Diaconie? Voor informatie of andere vragen kunt u natuurlijk in de eerste plaats terecht bij de werkgroepen. De lijst is te groot om in dit nieuwsbericht op te nemen, maar u kent vast wel iemand uit uw geloofsgemeenschap van de werkgroep.

U kunt ook contact opnemen met één van ons:

PCI-bestuur: PCI@emmanuelparochie.nl

Pastoraal werker: Marga klein Overmeen: m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

**DKCI:** Bernanda van den Hengel: vandenhengel@aartsbisdom.nl

Eettafel Dedemsvaart: Coördinator Ineke van de Logt: eettafel dedemsvaart@gmail.com

PCI-bestuur Emmanuelparochie

Geert van de Logt, Maria Malinowski, Wim Herder, Wim Lubbers, Leny van Eck,

Hendrie van der Most

### Groot succes Diaconaal Café – een impressie

Dinsdag 20 november jl. was weer **de najaarsbijeenkomst van de diaconie** van de Emmanuelparochie. Dit jaar was het in de vorm van een Diaconaal Café met als thema: **Inspireren, verdiepen, verbinden**. En dat dit een succes was bleek al snel.

Na het openingswoord van de voorzitter werden we *geïnspireerd* door de Twentse conferencier Jan Riesewijk, bekend als Mans uit de RTV Oost serie 'Van Jonge Leu en Olde Grond'. Wat was dat leuk!! Door zijn grappen en grollen kon hij bij iedereen de lachspieren goed los krijgen. En **hij had zichzelf verdiept in onze elf geloofsgemeenschappen**. Zo had hij over iedere geloofsgemeenschap wel een leuke anekdote.

Maar naast de vrolijkheid zong hij ook **het prachtige lied 'Goeiendag Maria'** geschreven door Herman Finkers. Dit lied is de Twentse variant op het aloude Wees Gegroet.

Ook moesten onze hersenen nog aan het werk bij **de pubquiz** die Jan met ons speelde.

Na afloop bleek dat de geloofsgemeenschap van Hardenberg icm Hoonhorst de meeste kennis had of het best had geoordeeld (dat laten we in het midden).

De avond werd voortgezet met **een hapje en een drankje**. En hoe mooi kan eten *verbinden*! Prachtig geklede dames uit o.a. Syrië, Iritrea, Suriname en China van de Dedemsvaartse Eettafel verrasten ons met overheerlijke zelfgemaakte hapjes. Wat een mooie manier om zo culturen tot elkaar te brengen! Met een goed gevulde buik gingen we weer huiswaarts.  
**Wat een prachtige avond!**

*Een deelnemer*

***Nieuws van de pastoor:***

### **Waar blijft ons katholieke geloof ?**

Deze vraag stelde een bezoeker aan één van de parochieavonden, die in deze weken in de geloofsgemeenschappen in onze parochie hebben plaatsgevonden?

De aanleiding voor haar vraag was de uiteenzetting, die op deze parochieavond gegeven werd over de toekomst van de betreffende geloofsgemeenschap. Deze uiteenzetting ging over de vraag: hoe zorgen we ervoor, dat onze kerk open kan blijven; en wat kunnen we doen voor de vitalisering van onze geloofsgemeenschap. Gesproken werd onder meer over hoe je de jongeren bij de kerk kunt betrekken, en over hoe je een bredere doelgroep kunt aanspreken dan de mensen, die we nu nog verwelkomen in onze vieringen. Zouden we – zo vragen deze en ook andere geloofsgemeenschappen zich af – niet meer ‘evenementen’ moeten organiseren, die ook mensen trekken, die we nu niet in de kerk zien? Genoemd werden onder meer TOP-2000 vieringen, boerderijvieringen, Taizévieringen en ook concerten.

Kennelijk voelt één van de bezoekers aan deze parochieavond zich wat ‘*unheimisch*’ bij al deze ‘evenementen’. We organiseren zus en we organiseren zo, maar, zo vraagt zij zich af, waar nu het katholieke geloof blijft? Met andere woorden: kun je in onze kerken nog ‘gewoon’ naar de Heilige Mis, en wordt er (op school en elders in de parochie) ook nog gedaan aan geloofsoverdracht? Ze wilde weten, hoe ik hier als pastoor over denk.

Mijn antwoord op deze vraag is tweeledig. Op de eerste plaats vind ik, dat het belangrijk dat we er als kerk ‘op uit gaan’ en de jongeren (en andere leeftijden) opzoeken, daar waar zij zich bevinden. Dit sluit aan bij het pleidooi van paus Franciscus om ons niet te verschuilen in onze kerken, maar de mensen te ontmoeten daar waar zij samenkomen. Mijns inziens passen een boerderijviering (zeer succesvol!) en andere diakonale initiatieven, goed bij dit streven.

Op de tweede plaats ben ik van mening, dat in deze tijd *geloofsverdieping* heel belangrijk is. Zoals onze Kardinaal opmerkt: sinds we (ruim 50 jaar geleden) onze katechismus hebben dichtgeslagen, is er sprake van een katechetisch gat. Het doorgeven van het geloof (in de gezinnen, maar ook op school) is niet meer vanzelfsprekend. Hierdoor zijn onze rijke ‘geloofsschatten’ bij generaties, die zijn opgegroeid sinds de jaren '70 van de vorige eeuw, in toenemende mate buiten beeld geraakt. En onbekend maakt onbemind! Dat is jammer, want in onze samenleving is er een grote behoefte aan zingeving. Niet iedereen zit meer te wachten op de oppervlakkigheid, die deze tijd kenmerkt. Men zoekt naar verdieping. Daarom zou het mijns inziens zaak zijn, om op geloofsgebied deze uitdaging op te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door een uitgebreidere voorbereiding op de eerste heilige communie, waarin met de communicanten en hun ouders dieper wordt ingegaan op de betekenis van de eucharistie als hoogtepunt en bron van ons geloof; en de regelmatige viering ervan in onze parochiekerken. Het kan ook door middel van thema-avonden en lezingen, waarbij bepaalde onderwerpen worden uitgediept. En zo zijn er nog wel meer manieren om mensen weer vertrouwd te maken met zin en betekenis van de Blijde Boodschap van het evangelie; en de raakvlakken hiervan met ons dagelijks leven.

De vraag van deze mevrouw is me uit het hart gegrepen! Ik ben haar dankbaar voor deze ‘voorzet’ die ze me heeft gegeven, om iets, dat ook mij bezig houdt, ‘in te koppen’.

Van harte hoop ik, dat de vraag van deze mevrouw en mijn reactie hierop, in onze parochie ‘stof tot nadenken’ mag geven.

*Pastoor André Monnikhof*

## **Op weg naar Kerstmis 2018**

Op het moment dat ik dit schrijf (eerste volle week van november, net na de mooie vieringen van Allerheiligen en Allerzielen) nadert het kerkelijk jaar met rasse schreden zijn voltooiing. We blikken terug op wat was. In de 'tijd van de Heer' (Kerstmis-Pasen-Pinksteren) is het heilsmysterie in zijn geheel ontvouwd. In de 'tijd van de kerk' (zomer en herfst, met als liturgische kleur groen, deze kleur staat voor hoop) hebben we – aan de hand van de evangelies van de 'tijd door het jaar' gekeken, wat de toepassing van dit heilsmysterie betekent voor ons eigen persoonlijk leven en de bijdrage, die we leveren aan onze samenleving. We naderen de bekroning van al deze heilsfeiten in het Hoogfeest van Christus Koning. Zijn Koningschap is niet van deze wereld. Het gaat niet om aanzien of macht. De inhoud van Zijn Koningschap is nederigheid, dienstbaarheid aan het welzijn en geluk van velen.

Wat tot voltooiing komt in het Koningschap van Christus, is geen eindpunt. De uiteindelijke bestemming van onze tocht, het eeuwig leven, hebben we nog niet bereikt. Daarom maken we in de Advent een nieuw begin. We zijn dankbaar voor al het goede uit het afgelopen jaar; maar we kijken ook vooruit naar de toekomst. Wat leeft er in ons aan hoop en verwachting, voor de tijd die komen gaat? Hierop willen we ons in de vier weken, die voorafgaan aan Kerst, bezinnen. De liturgische kleur wordt paars. Dit lijkt misschien wat 'zwaar'. Enige reden hiertoe is er ook wel. Want als we kijken naar onszelf, naar hoe wij inhoud geven aan ons leven, dan moeten we eerlijk bekennen dat het niet alles goud is dat er blinkt. Buiten is het eerder duister, en het voelt steeds killer. Maar ook van binnen ervaren we de schaduwzijden van ons bestaan. Toch geeft het licht, dat we juist in deze donkere dagen ontsteken, ons nieuwe moed. Het begint voorzichtig, met één vlammetje aan de eerste kaars van de Adventskrans. Maar langzamerhand merken we, dat de kring van licht steeds groter wordt. Er groeit in ons een verlangen naar gerechtigheid, geborgenheid en vrede. Het Licht schijnt in de duisternis. Het is de voorbode van de Morgenster, die ons in diepe nacht de weg zal wijzen naar de Stal van Bethlehem. Daar, op die eenvoudige plek, wordt Jezus geboren. Voor Hem is er geen Koninklijk paleis, laat staan een plek in de herberg. Integendeel, de plaats waar Hij ter wereld komt, tekent zijn verbondenheid met hen, voor wie het niet vanzelfsprekend is, dat zij kunnen meedoen aan de samenleving. Vandaar ook het bonte gezelschap, daar in die schuur: Jozef en Maria – mensen als U en ik – rond de kribbe; omgeven door herders. Met hun schaapskudden kunnen zij nauwelijks in hun levensonderhoud voorzien. Maar toch worden juist zij als eersten deelgenoot gemaakt aan het Goede Nieuws, dat de Redder van deze wereld geboren is. De herders voelen zich welkom bij het Kind in de houten voerbak. In het gelaat van dit Kind zien we een vriendelijke uitdrukking. Zijn glimlach doet ons beseffen dat we mogen leven. Ons gezicht krijgt weer 'smoel', we mogen er zijn! De gouden glans straalt er van af. Geen glitter of glamour; maar wel de liefde van dit Kind, die ons als 'vrienden van dit nieuwe leven' met elkaar verbindt.

Dit doet mij denken aan een Kerstverhaal, dat parochianen mij onlangs vertelden. Ze zeiden: samen met onze ouders werkten we in de bakkerij. Zo vlak voor de Kerst was het een drukte van belang, we waren allemaal in touw. Maar als dan eenmaal het moment aanbrak, dat alle broden waren verkocht en alle boodschappen waren bezorgd, dan was er tijd voor ons als gezin. Samen gingen we aan tafel, en deelden we van alle goede gaven, die ons als vruchten van onze arbeid werden gegeven. Dit samen zijn en alles delen, zo werd gezegd, is voor ons het ultieme Kerstgevoel. Van harte hoop ik, dat de komende Advent ook U hoopvol mag doen uitzien naar het Kind, dat ook in U geboren mag worden, als een nieuw begin ook van Uw leven.

Dat het zo mag zijn.

*Pastoor André Monnikhof*

## **Kerstwens**

Lucas is de schrijver van zijn evangelie en hij is ook de auteur van de Handelingen der Apostelen. Daarin vermeldt hij aan het begin en einde van zowel het evangelie als dat van de Handelingen dat hij al die dingen heeft opgeschreven opdat het goede bericht, de blijde boodschap zijn bestemming vindt. En wel: ik heb dit alles opgeschreven opdat iedereen overal ter wereld het kan horen.

In het tweede hoofdstuk van het Lucasevangelie staat zijn zo bekende verhaal van de geboorte van Christus in Bethlehem. Daar wordt dat blijde bericht in eerste instantie gericht aan de herders in het veld. Midden in de nacht kregen zij zoiets als 'witte wieven' te zien. In eerste instantie schrokken ze

zich dus te pletter. Het bleek gelukkig een engel te zijn. Die engel zei tegen hen: "Schrik niet, want ik verkondig u een vreugdevolle boodschap." Met andere woorden: 'Beste mensen, ik heb een goed bericht, ik heb goed nieuws voor jullie'. Een aankondiging als: Er gaan mooie en goede dingen gebeuren. Let maar eens op. Het klinkt als: 'Er komen betere tijden.'

In een wereld, waarin het lijkt dat de duisternis regeert, waarin regeringsleiders respectloos kunnen zijn, waarin klimatologische veranderingen niet veel goeds voorspellen; in een wereld waarin de armen steeds armer worden; waarin de aandacht voor het eigen ikke, vele, vele malen groter is dan voor de ander; in een tijd waarin de eenzaamheid alsmaar groeit en het innerlijk geluk wordt verwaarloosd; in die wereld klinken de woorden van de engel ons wellicht heel vreemd in de oren. Hoezo: Er komen betere tijden???



En toch.....die vreugdevolle boodschap, die goede tijding van toen is ook voor ons hier en nu bedoeld. Het is een belofte die mensen hoopvol kan maken. Het is een troostend bericht voor alle mensen die fatalistisch hun hoofd laten hangen. Voor hen die het vertrouwen in de toekomst en het vertrouwen op God hebben verloren. Er is ook ons een redder geboren. Hij heet Christus de Heer. Hij is nog klein. Je ziet Hem zo over het hoofd. Maar het is die Heer die ons roept om met Hem en door Hem het geluk te vinden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze naaste.

Wij als pastores van de Emmanuelparochie ontmoeten u graag tijdens de vele vieringen in de advents- en kersttijd en wensen u en de uwen heel zalige en zinvolle Kerstdagen en een gezegend en gelukkig 2019. Er komen betere tijden!!

**Het pastorale team.**

### **Catechese**

#### **10-daagse inspiratiereis: In de voetsporen van Paulus naar Griekenland.**

Onlangs hebt u in het parochieblad kunnen lezen over onze voorgenomen reis naar Griekenland. Inmiddels zijn onze plannen concreter. We zullen **eind okt. 2019** in de voetsporen van de apostel Paulus een reis door Griekenland maken. Wij bieden u een compleet verzorgde reis aan!

De apostel Paulus heeft een grote rol gespeeld in de verspreiding van het Christendom in de landen rond de Middellandse Zee. In Griekenland zijn de voetsporen van de 'rondreizende apostel van de heidenen' nog steeds zichtbaar. Deze voetsporen vormen de leidraad voor onze reis naar Griekenland.

We vliegen op Thessaloniki/Kavala en trekken met een luxe touringcar van noord naar zuid Griekenland onder begeleiding van een Nederlandssprekende gids. Op deze manier zullen we veel van Griekenland kunnen zien en horen.

**Een kleine greep uit het programma:** Kavala (de stad waar Paulus voet aan wal zette).

De oude archeologische stad Filippi. Het stadje Veria (prachtige schuilkerkjes). De magische kloosters op de Meteoratoppen (met Iconenatelier). Delphi (klooster Osios Loukas). In Athene bezoeken we o.a. het Acropolis. Ook maken we een 'dag cruise' naar de schitterende eilandjes Hydra, Poros en Egina.

De terugreis naar Nederland van vliegveld Athene.

**Informatieavond:**

**23 januari 2019 om 19.30 uur in het parochiehuis Lemelerveld.**

Vanuit het pastorale team zal Pastor Butti met ons meegaan.

**In het voorjaar zal hij ook een aantal thema-avonden rond de apostel Paulus verzorgen.**

**Reissom:** (minimaal deelname 20 pers.)

1.949,00 euro op basis van een 2 pers. Kamer.

Toeslag 1 pers. Kamer 270,00 euro.

(Onder voorbehoud van een kleine prijswijziging).

**Bij de reissom is inbegrepen:**

Transfer van en naar vliegveld Düsseldorf.

Retourvlucht incl. alle toeslagen.

Transfer in Griekenland per luxe touringcar.

Cruise Hydra, Poros en Egina incl. lunch.

Tien dagen verblijf in een driesterrenhotel op basis van volpension.

Lokale Nederlandstalige gids van dag 1 t/m 8. (Tijdens de cruise en de laatste dag is dit niet nodig).

Entreegelden.

Calamiteitenfonds.

Reis- en toeristenbelasting.

**Niet bij de prijs inbegrepen:**

Fooien – consumpties – evt. gebruik van openbaar vervoer in Athene. – bijdrage basilieken en kerken tijdens de vieringen – evt. brandstoftoeslag – evt. entreegelden buiten het gestelde programma.

**Wilt u meer informatie** of zich alvast aanmelden voor deze reis neem dan contact op met:

jannyhorstmanwink@gmail.com

tel. nr. 0529-460225

liesakkermans@t-mobilethuis.nl

tel. nr. 0572-372003

**Ga jij met de Emmanuelparochie mee en laat jij je inspireren?**

Lies Akkermans en Janny Horstman.