



Emmanuelparochie

Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:

Sint Brigitta te Ommen

Kerstconcert Intermezzo

Intermezzo geeft op zondag **9 december om 16.00 uur een kerstconcert** in de St. Brigitta kerk. Op het programma staan bekende en mooie, traditionele kerstliederen. **Ook wordt er nieuw kerstrepertoire** ten gehore gebracht. De leiding is in handen van dirigent Gerard Jansman en het koor wordt begeleid door Harry Kroes op piano. De zang van het koor wordt **afgewisseld met samenzang** en een mooi muzikaal intermezzo van orgelklanken en dwarsfluitspel, door Marlous Klekamp en Hetty Heerink. **De toegang is gratis.** Er wordt een collecte gehouden voor: Make a Wish Overijssel. Dit is een organisatie die wensen laat uitkomen voor kinderen met een ernstige ziekte.

Na afloop kunt u nog even **lekker nagenieten** met een kopje warme chocolademelk of glaasje Glühwein.

Het belooft een sprankelend concert te worden, **midden in de adventstijd**, waarna u helemaal in kerststemming bent!

Bij deze bent u van harte uitgenodigd: **u zijt wellecome!**

Heilige Cyriacus te Dalfsen

Caritasweekend

7 okt. jl. was het weer Caritasweekend in het cluster **Dalfsen, Hoonhorst, Ommen en Vilsteren**. De Caritas biedt hulp aan de medemens, vaak op financieel gebied, maar dat kan ook anderszins. Bijvoorbeeld het ondersteunen en helpen bekostigen van een lokaal project. In de verschillende kerken hebben we daar **aandacht voor gevraagd middels een speciale viering**.

Samen met pastor Marga klein Overmeen hebben we deze viering voorbereid met als **thema: "de warmte van samenkomen"**. Als werkgroep Dalfsen hebben we in deze viering tevens aandacht voor Deelzondag. Een ieder van ons kan wel iets delen van onze eigen overvloed. **Volle tassen met levensmiddelen werden weer meegebracht**, zodat alle manden weer tot ver over de rand waren gevuld. Wij zorgen ervoor dat al deze ingebrachte spullen op een juiste plek komen waar ze zeer gewaardeerd worden.

In de viering lag het accent op het hebben van aandacht voor elkaar en elkaar helpen. Marga verwoordde dit in haar preek alsof het voor ons ook wel heel vanzelfsprekend is. Elkaar helpen wordt ons met de papepel ingegoten.

Noaberhulp kennen we allemaal. Toch is het iets om bij stil te staan. Wat voor ons misschien nog wel heel vanzelfsprekend is, is dat niet voor iedereen. We werden dan ook uitgenodigd allemaal **een presentje** (geregeld door de werkgroep Caritas) mee te nemen **om daarmee iemand blij te verrassen**, te bezoeken en/of aandacht te geven zodat we er allemaal een beetje warm van worden.

De werkgroep Dalfsen

Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte

Echtpaar Berg vrijwilligers van het jaar!

Afgelopen zaterdag 13 okt. jl. werd het **jaarlijkse vrijwilligersfeest** gehouden van de RK kerk OLV van Fatima op De Belte.



Traditiegetrouw wordt er ieder jaar een vrijwilliger in het zonnetje gezet.

Dit jaar was het een bijzondere editie, daar zowel **Jan Berg als zijn vrouw Maria Berg** als vrijwilligers van het jaar werden gehuldigd. Onder het toezien van hun kinderen en kleinkinderen werden ze met lovende woorden toegesproken door **de voorzitter van de locatieraad Ben Nijhof**. Beiden hebben een lange en uitgebreide staat van dienst bij de OLV van Fatima kerk.

Ten tijde van **Pastoor Zandbelt** stonden Jan en Maria vaak voor hem klaar. Niet alleen eten koken en schoonmaken maar later ook de ziekenhuisbezoekjes.

Met **Kerst** zetten Jan en Maria altijd een mooie kerststal in het parochiehuis de Zandbelt.

Jan is een **ervaren koster** en ook heeft hij diverse jaren een **bestuursfunctie** vervuld. Tevens is Jan een soort **archivaris** bij de kerk. Maria helpt iedere week op het **secretariaat** en helpt bij de **werkgroep zieken** en ouderen. Jan bezoekt ook zieke/oudere parochianen om de communie te brengen. Zowel Jan als Maria hebben een warm hart voor **de éénzame ouderen**.

Beiden kregen een **oorkonde** overhandigd en een **dinerbon**. Voor Maria was er een **mooie bos bloemen**.

Uit het applaus vanuit de kerk was te horen dat iedereen achter deze onderscheiding stond.

Na afloop van de H. Mis werd in het parochiehuis het jaarlijkse vrijwilligersfeest gevierd. Een gezellige avond waarbij Jan en Maria nog door talrijke andere vrijwilligers werden gefeliciteerd onder het genot van een hapje en een drankje.

Ben Nijhof sprak de wens uit dat de Geloofsgemeenschap van de Belte nog lang gebruik kan maken van de diensten van Jan en Maria.



Grote schoonmaak RK kerk OLV van Fatima

De RK kerk OLV van Fatima heeft drie dagen lang een **houtwormbehandeling** gehad.

Als voorbereiding moesten we **de kerk 'leeghalen'**, zoals schilderijen, knielkussentjes, zangbundels, stoelen e.d. Na de behandeling hebben we de kerk een paar dagen lang moeten **luchten**.

Op de jaarvergadering (17 okt.) hadden we een oproep gedaan om zoveel vrijwilligers bijeen te krijgen om de kerk na de behandeling weer 'schoon' te krijgen én om alles weer terug te plaatsen.

Tot groot genoegen van de locatieraad hebben wij een **zeer grote groep vrijwilligers** bijeen gekregen om de **kerk én het parochiehuis** maandag 22 okt. **schoon te maken**.

's Morgens meer dan 20 vrijwilligers; 's middags een paar minder. Al het werk, dat gepland was voor twee dagen, hebben we in één dag kunnen afhandelen.



Dank aan alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd. **Ook dit is sámen kerk zijn!!**
Locatieraad OLV van Fatima

Allerzielen OLV van Fatima 2018.

Op 2 november jl. hebben we weer een 'warme' Allerzielen viering gehouden in onze OLV van Fatima Kerk de Belte.



In de druk bezochte H. Mis met voorganger Pastor Wenker en m.m.v. het koor Belt Canto werden, zoals gebruikelijk op De Belte, **de overledenen herdacht van de laatste drie jaren.**

Voor iedere overledene werd een kaars opgestoken en kreeg men na afloop deze **kaars én een roos** mee. De kerk was prachtig versierd door Ineke Tubben. De werkgroep bestaande uit Ineke Tubben, Anita van Dijk en Ria Knuver hebben deze H. mis weer prima in elkaar gezet. Mede met hulp van de kosters verliep alles zoals gepland. Zoals gezegd **een warme en persoonlijk**

viering. Na afloop van de H. Mis vertrokken we in **processie richting het verlichte kerkhof.** Na een lezing en een gedicht zegende pastor Wenker de graven en bezochten diverse familieleden hierna het graf van hun dierbaren.

De locatieraad bedankt een ieder die heeft meegeholpen aan deze speciale viering.



Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Verslag Polenreis Tienerclub Lemelerveld

Op zaterdag 20 oktober zijn we met **40 tieners (in de leeftijd van 14 tot 16 jaar), 11 volwassenen en pastor Butti**, vertrokken naar **Polen voor een 6-daagse reis.** Dit hebben we georganiseerd vanuit de Tienerclub van de Heilig Hart Parochie in Lemelerveld. De tieners hebben allemaal bij elkaar op de basisschool gezeten. **Eens in de acht weken ontmoeten zij elkaar**, bij tal van



activiteiten, bijvoorbeeld op educatief, maatschappelijk en ontspannend gebied. Het is bijzonder om te zien, nadat hun wegen toch al wat uiteen lopen door vervolgstudie, **er nog steeds een leuk contact is onderling op deze manier.** Gedurende **anderhalf jaar** zijn we bezig geweest met het treffen van **de voorbereidingen voor deze reis.** Na een uitzwaaidienst in de Heilig Hartkerk met muzikale ondersteuning van Voices, zijn we om 20.30 uur met de bus vertrokken richting Polen. Na een **17 uur durende reis** zijn we op zondag aangekomen in ons hotel in Zawoja. We hebben een bezoek gebracht aan **Auschwitz en Birkenau.** Eén

van onze tieners zei: 'Het is heel erg wat daar met die mensen gebeurd is...en het mag nooit meer gebeuren!' Korter kan je dit niet zeggen. Naar Auschwitz ga je maar één keer in je leven, meer is ook niet nodig want **het blijft je altijd bij.** Wat je daar kan leren, is dat er maar één weg is tot menselijk samenleven en dat is **de weg van liefde en respect voor elkaar!** Een indrukwekkende ervaring voor ons allemaal. Daar waren we stil van!

Dinsdag 23 oktober stond er een bezoek aan **Zakopane** op het programma. Dit ligt helemaal in het zuiden van Polen. In een **klein idyllisch houten kerkje** hebben we een **gebedsviering** bijgewoond. In de voorbereiding op deze reis hebben de tieners **Maria intenties verzameld** bij familieleden. We hebben kaarsjes laten branden, met onze gedachten bij wie we lief hebben.



Woensdag 24 oktober stond in het teken van een ontmoeting met Poolse tieners, van een school in de buurt van ons hotel. Ter voorbereiding hebben onze **tiensers foto's gemaakt van hun leven hier**, de school waar ze heen gaan, de sportclub, wat ze in hun vrije tijd doen. In een PowerPoint presentatie hebben zij dit **laten zien aan de Poolse tieners**.

De Poolse tieners hebben ook laten zien hoe ze daar leven, wonen, en naar school gaan, door middel van een foto-presentatie. **Leuk om een indruk te krijgen van hun leven hier**. De school zag er een stuk armoediger uit dan dat onze tieners gewend zijn, geen **digiborden, geen computers, oud meubilair**, wel veel minder leerlingen in de klassen dan dat we in Nederland gewend zijn.

Donderdag 25 oktober was het al weer tijd om onze koffers te pakken, Na een stadsrondleiding in de **prachtige stad Krakow** met zijn prachtige kerken en kloosters, was het om 16.30 uur al weer tijd om richting Nederland te gaan.

Vrijdag 26 oktober kwamen we 's morgens aan in Lemelerveld, na een heerlijk ontbijt met elkaar ging een ieder huiswaarts, het was een reis om nooit te vergeten.

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis **Parochieavond**



De parochieavond is dit jaar op **dinsdag 20 november** in de BSO ruimte van **het Dorpshuis**. Eerst komen de lopende en de financiële zaken aan de orde. Ook nemen we **afscheid van Hans Oosterwijk** die om gezondheidsredenen helaas **na 20 jaar** niet langer meer deel kan uitmaken van de Locatieraad. Hans heeft als voorzitter met veel geduld en vriendelijkheid de belangen van de geloofsgemeenschap behartigd. **Hiervoor ontving Hans op zondag 9 september een Willibrordonderscheiding**. Wij zijn op dit moment nog op zoek naar bestuursleden. Na de pauze komt **Pastoor Andre Monnikhof** zijn levensloop vertellen.

Sint Stephanus te Hardenberg

Een avond met belangstellenden van de geloofsgemeenschap **St. Stephanus Hardenberg**

Op 15 oktober jl. hebben we een avond georganiseerd voor **parochianen**, die het lot van onze geloofsgemeenschap zeer ter harte gaan. Op deze bijzondere avond waren ongeveer 40 mensen afgekomen. Het gesprek, waaraan iedereen enthousiast meedeed, ging over **de toekomst van onze geloofsgemeenschap**.

Wij als raad en profiieldragers zien natuurlijk ook wel, dat de belangstelling geleidelijk aan toch wat terugloopt. **De gemeenschap vergrijsst, jongeren zijn moeilijk bij het kerkelijke leven te trekken**. Hoe houden we deze geloofsgemeenschap **levendig en boeiend**? De mening en ideeën van de gelovigen zijn voor ons van groot belang.

De geschiedenis van onze parochie, die in 1959 in Hardenberg een bestaan heeft opgebouwd, wordt in het kort uiteengezet.

Vervolgens schetst pastor Butti **het toekomstperspectief**. Het is duidelijk, dat we thans in een situatie van krimp zitten. Desondanks hebben we een goed functionerend bestuur, een financieel gezonde exploitatiebegroting en pastoraat in de ruimste zin van het woord.

In het eucharistisch centrum te Ommen is elke zondag een Eucharistieviering. In de grootste locaties zal ook elke week een viering zijn. **De kleinere, zoals o.a. Hardenberg zal minder vaak een viering zijn.** Dit legt een grotere druk **op de pastoraal werkers en de lekenvoorgangers.** Vooral als het aantal vrijwilligers in de toekomst terug gaat lopen zullen er keuzes moeten worden gemaakt in de taken die we kunnen verrichten. **De kaasschaafmethode is dan niet toereikend.**

Vervolgens komt een belangrijk onderdeel van deze avond aan de orde.

De mening van de aanwezigen wordt gepeild. Op een flap-over worden de gemaakte opmerkingen genoteerd. In drie groepen worden deze ingedeeld, te weten:

- Wat gaat er nu al goed

De zorg voor elkaar, de trouw van de vaste bezoekers en de koren springen er o.a. uit

- Wat gaat minder goed

De binding van de jongeren en het moeilijk aantrekken van nieuwe mensen voor diverse functies zijn zorgpunten.

- Welke wensen leven er thans

Beter kijken naar welke mogelijkheden we al in huis hebben en meer flexibiliteit in de vieringen zijn zaken die meer aandacht behoeven.

Dit zijn slechts enige van de diverse punten die naar voren worden gebracht.

Hierna werd in groepjes gediscussieerd over de ingebrachte punten. Gezien het grote enthousiasme werd de geplande pauze overgeslagen. De koffie en thee werd tijdens de gesprekken naar binnen gewerkt. **De terugkoppeling leverde vele punten op, meer dan 25!** Deze zijn allen genoteerd en worden eerst in een vergadering van de raad besproken en samen met de eerder op de flappen aange tekende zaken **opgenomen in het eerst volgende kerkblad.**

Tot slot wordt in de rubriek overige opmerkingen en conclusies nog e.e.a. naar voren gebracht, te weten bijvoorbeeld enige mensen, die zich als vrijwilliger voor onze geloofsgemeenschap willen inzetten. **Niet te vergeten de Orthodoxe christenen, statushouders merendeels wonend te Hardenberg, die gebruik willen maken van onze kerkruimte.**

Bij hand opsteken wordt zeer duidelijk gemaakt, dat de aanwezigen het op prijs stellen als een bijeenkomst als deze bijvoorbeeld **eens per jaar zou worden herhaald.**

Vervolgens dankt de voorzitter José Terhorst allen en wenst zij iedereen een wel thuis.
Ad v.d. Wurff

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino

De Klussengroep

In de jaren eind 1980 zijn Gerard Meijnders en Herman Nijenkamp begonnen **met de technische klussen** bij de kerk. In 1990 is Bertus Maatman gevraagd om dit te doen. Met enkele leden er bij zijn toen vele klussen uitgevoerd. In 2000 heeft Bernard Hondeveld die taak overgenomen. Vanaf die tijd zijn **er tien personen bij de groep**, verschillende klussen zijn toen uitgevoerd o.a. in 2001 de **renovatie van het parochiecentrum.** Met ongeveer **25 vrijwilligers** is het parochiecentrum voorzien van nieuwe vloeren, stucwerk en nieuw schilderwerk. In 2002 is er **nieuwe verlichting** aangebracht in de kerk. In 2002 is **de renovatie van de kerktoren** aan de binnenzijde voltooid, betonvloeren hersteld door een bedrijf, nieuwe ladders gemaakt door de klussengroep en een takel in de toren aangeschaft. In 2002 vond ook **de uitbreiding van de begraafplaats** met ongeveer 500 m² plaats. Er zijn bomen geroid en dit allemaal met vrijwilligers. In 2003 is i.v.m. met de renovatie van de Canadastraat **het plein voor de kerk opnieuw bestraat** met nieuwe straatstenen. In 2006 vond **de renovatie van de pastorie** plaats. Het dak is geïsoleerd, er zijn nieuwe dakpannen gelegd en ook zijn alle ramen vernieuwd in kunststof. In 2007 is **de parkeerplaats van de kerk** aangepast en



her-bestraat. In 2008, toen de parochie 150 jaar bestond, zijn aan de buitenkant bordes met opschrift 150 jaar geplaatst. In 2009 is **het hertenkamp vernieuwd**. In 2010 zijn er **kunststof kozijnen aangebracht in het parochiecentrum**. In 2012 is de hele kerk aan de binnenzijde gerenoveerd met meer dan 40 vrijwilligers. Toen is de beamer aangeschaft. In 2018 stoelen aangeschaft voor de koren. Al deze werkzaamheden zijn met veel inzet en plezier uitgevoerd.

Vrijwilligersavond geloofsgemeenschap Heino

Vrijdag 12 oktober om 19.00 uur was er een **“dank je wel viering”** in de Geloofsgemeenschap in Heino. Deze viering was **de aftrap voor het vrijwilligersfeest** erna. Dit feest wordt **om het jaar** georganiseerd om alle vrijwilligers binnen de parochie te bedanken voor wat ze voor de gemeenschap betekenen en voor de werkzaamheden die ze verrichten voor de geloofsgemeenschap. Na de viering werd iedereen uitgenodigd bij de gelegenheid **Ne9en** tegenover de kerk. Ongeveer **175 vrijwilligers werden ontvangen** met een kop koffie of thee en een petitfour. Nadat er wat anders was geserveerd, werd iedereen getrakteerd op **een act** verzorgd door **een aantal koorleden van Reflection**.

De voorzitter van de Locatieraad, Marcel ten Vergert, bedankte iedereen voor zijn/haar inzet en benadrukte weer eens dat we zonder de vrijwilligers nergens zouden zijn. Ook dit jaar is er weer een aantal mensen, die **nu minimaal 25 jaar actief** zijn als vrijwilliger; deze werden extra in het zonnetje gezet.

Deze keer waren dat:

- **Annie Meulman, lid van de werkgroep avondwake.**
- **Hanny van Ommen, lid van de werkgroep woord- en communieviering.**
- **Herman Wellenberg, lid van de werkgroep gemeenschapsopbouw en hij is actief binnen de werkgroep Kerkepad.**

Deze drie mensen kregen uit handen van de voorzitter **een kaars en een persoonlijk kaartje**. Na nog een aantal drankjes en hapjes en met veel mensen gesproken te hebben ging iedereen richting huis.

Namens de Locatieraad en de Pastoraatsgroep, nogmaals alle vrijwilligers bedankt voor uw inzet!

Sint Vitus te Dedemsvaart

Eettafel Dedemsvaart – Locatie Sint Vitus

Vanuit de Diaconie hebben wij in samenwerking met Vluchtelingenwerk Hardenberg **de Eettafel Dedemsvaart** opgezet.



Waarom?

Om statushouders, vluchtelingen die in Dedemsvaart zijn komen wonen, te laten kennismaken met Dedemsvaarders, om **integratie te bevorderen en angsten voor deze onbekende mensen weg te nemen**.

Eten verbindt, aan tafel gaan we in gesprek, krijgen we de kans de ander als mens te leren kennen.

De eerste Eettafel was een groot succes. Er waren **96 mensen**. Foto's en artikelen heb-

ben in **diverse kranten** gestaan. Er is zelfs een **radio-uitzending** geweest. **Wethouder Luiten** heeft de maaltijd geopend en hielp zelfs mee soep inscheppen.

Door met elkaar te koken en samen aan tafel te gaan, leren wij elkaar kennen. De angst voor het onbekende wordt hiermee weggenomen (je leert elkaar kennen), isolement wordt doorbroken (je raakt met elkaar in gesprek), vriendschappen kunnen ontstaan. **Dat is onze kerk in de wereld brengen**.



ZEGENING EN WIJDING ANGELUSKLOK SINT VITUSKERK DEDEMSVAART

In de Eucharistieviering van zaterdag 15 september 2018 om 19.00 uur is **de Angelusklok** door Pastor Johan Rutgers **gewijd en gezegend**.

Deze is inmiddels in het kleine torentje van de kerk gehangen. De klok is in **1936** door klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts gegoten voor de **Koptische kerk in Den Haag**. De klok draagt het opschrift **Jacobus**. Waarschijnlijk Jacobus Baradaeus.

Dankzij **de opbrengst van de kerstmarkt** en met hulp van onvermoeibare enthousiaste vrijwilligers is de klok aangeschaft en zijn de te treffen voorzieningen in de sacristie, boven de gewelven van de kerk en in de klokkentoren inmiddels gerealiseerd.

Diaconie

Boerderijviering



Op zondag 30 september 2018 was de **boerderijviering bij de Bloembollen kwekerij van de Familie Snoek, Oud Avereest 31 te Balkbrug**. Deze viering begon om 10.00 uur en pastoor Marga Klein Overmeeren ging daar voor. Voor de muzikale begeleiding zorgde **R.K.-koor Juventa**.

Na afloop was er voor iedereen een kop koffie of thee. Daarna gaf de familie Snoek een **uiteenzetting van de**

bedrijfsactiviteiten en was er een **rondleiding** door het bedrijf.



Bedankt namens het Pastor Thomas Fonds

Tijdens de prachtige **installatieviering van pastoor André Monnikhof** heeft de pastoor een oproep gedaan om **de watersnoodramp** in India met **de deurcollecte** goed te gedenken. Dat hebt u gedaan!! Het Pastor Thomas Fonds wil u allen dan ook hartelijk danken voor uw gulle bijdrage. De collecte heeft het **prachtige bedrag van 485,75 euro** opgebracht. Tevens heeft pastoor Thomas ons allen via de krant de Stentor, Dalfsen Net en een brief die voorgelezen is in al onze kerken om steun gevraagd om de mensen in het watersnood gebied te helpen. Daarvoor mochten wij **van u allen het overweldigende bedrag ontvangen van 6230,- euro**. Daarvoor hartelijk, hartelijk dank. Met deze bijdragen kunnen we een aantal gezinnen weer een steun in de rug geven, zodat ze weer wat licht zien aan de horizon.

Mocht u de mensen in het watersnoodgebied financieel nog willen steunen, dan is uw bijdrage van harte welkom op bankrek.nr. NL 13 RABO 0138641242

Namens Pastor Thomas en de mensen in India nogmaals hartelijk dank.

Liturgie

Heilig uur

Iedere zaterdagmiddag om 17.00 uur is er in de Brigittakerk in Ommen een 'heilig uur'. Voor deze kerk is gekozen omdat de Brigittakerk het eucharistisch centrum is van onze Emmanuel-parochie. In de zomermaanden is dit 'heilig uur' in de Brigittakerk zelf; tijdens de wintermaanden komen we samen in het parochiecentrum van deze kerk.

Tijdens dit 'heilig uur' bidden we de Vespers van de vooravond van de zondag. De Vespers zijn het avondgebed van de Kerk. Na de lezing van het evangelie van de zondag wordt het Allerheiligste uitgesteld, en is er **gedurende een kwartier stille aanbidding**. Aansluitend bidden we een 'rozenhoedje' (vijf tientjes van de rozenkrans), de "Litanie van Maria", het Angelusgebed en een gebed tot de aartsengel Michaël. Het gebedsuur sluiten we dan af met de plechtige zegen met het Allerheiligste en de hymne "Salve Regina".

In zo'n 'heilig uur' komt heel wat langs, zo is mijn eerste ervaring. Heel wat gebeden passeren in een kort tijdsbestek de revue. Daarom ervaar ik het **als heel intensief**. Maar toch vind ik het heel fijn **om voor het Allerheiligste stil te kunnen worden** en in die stilte, aan God te kunnen vertellen wat me, als pastoor maar ook **persoonlijk, zoal bezig houdt**. Met het rozenkransgebed ben ik 'van huis uit' niet opgevoed. Maar door het nu vaker te bidden, heb ik het wel leren waarderen. Verder zal het Angelusgebed velen van U toch bekend in de oren klinken. Op het middaguur en tegen het vallen van de avond, luidden de klokken van de kerk. Voor de boeren, die op het werk waren op het land, maar ook voor anderen was dit het sein om het "Engel des Heren" te gaan bidden. **Al met al vind ik de aanbidding, de rozenkrans en de andere gebeden een mooie manier voor het 'inluiden' van de zondag.**

De groep, die op dit moment bij elkaar komt voor het 'heilig uur', is klein maar fijn, en ook heel trouw. Toch zou het mooi zijn, als dit gebedsuur gedragen zou worden door nog meer mensen. **Daarom zou ik U allen willen uitnodigen voor dit 'heilig uur' op zaterdagmiddag van 17-18 uur in de Brigittakerk (zomer) of parochiezaal (winter) van de Brigittakerk in Ommen.**

Op de **eerste zaterdag van de maand** is er, voorafgaand aan het 'heilig uur', bovendien nog gelegenheid voor **het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (de biecht)**, en wel van 16.00 uur tot 17.00 uur, eveneens in de Brigittakerk.

Graag hopen we U daar te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Pastoor André Monninkhof

Pastoraal artikel

Het is 1 november..

Ik sta voor de klas, geef godsdienstles aan groep 8 van een R.K. basisschool. Aan de muur hangt een kalender. Het is geen gewone kalender: zo te zien is het een eigen gemaakte en al heel oud. De voorkant van deze kalender laat zien welke christelijke feestdagen er zijn. En dat is niet het enige: ook de heiligen die onze kerk kent, staan erop vermeld. Ik heb geen idee waar die kalender vandaan komt, maar ik maak er dankbaar gebruik van. Zo af en toe mag er een leerling op internet zoeken naar informatie over de heilige-van-die-dag en daar dan vervolgens over vertellen in de klas.

Naar mijn idee is het vandaag een bijzondere dag: ik vraag de leerlingen of ze kunnen bedenken waarom deze dag dan zo bijzonder is? Ik noem nog een keer de datum: 1 november. Ik hoop stiekem dat ze naar de kalender gaan om te kijken wat ik bedoel. Maar nee, deze leerlingen weten het zo ook wel. Alle vingers gaan de lucht in.. Een hele bijzondere dag is het; vandaag begint Idols! Enthousiast vertellen ze mij dat dit een nieuw TV programma is: hele gewone jonge mensen kunnen hun zangtalent laten horen en zien. Op TV. Het is een wedstrijd, en de winnaar krijgt een platencontract en zal zo een echt idool zijn voor alle jongeren in het land.

Daarom is de 1^e november van dat jaar een bijzonder dag voor mijn leerlingen van groep 8. Tja.... Idols, dat is nou niet echt wat ik wil horen... Intussen roepen ze allemaal door elkaar wie de Idols-wedstrijd winnen zal. Ik krijg het idee dat ik de godsdienstles wel op mijn buik kan schrijven.

Dan hoor ik dat er een leerlinge jarig is. Ik besluit dat zij mag kiezen. Ik vraag haar: waar gaan we het over hebben, over godsdienst of over Idols? Natuurlijk kiest ze ervoor om deze les te besteden aan Idols. Ik improviseer en vraag de klas wat een idol is, en wat iemand tot idol maakt. Daar mogen ze even over na denken terwijl ik snel een opdracht erbij bedenken. En die luidt: bedenk wie jouw persoonlijke idol is, teken dan hoe die eruit ziet en schrijf erbij waarom dat jouw idol is. Voortvarend gaan ze aan de slag, en ik ook! Een aantal mogen voor de klas vertellen wie ze hebben gekozen en waarom. Allemaal bijzondere mensen zijn het, de idolen van de leerlingen: Filmsterren, zangeressen, voetballers en andere BN-ers, maar ook een tekening van een opa, die in het verzet gezeten had. En één heeft een ambulance met verpleger getekend, die had het leven gered van zijn tante. Helden zijn het!

Ook ik heb een tekening gemaakt van mijn persoonlijke idool. Een man met in zijn hand een rode cape die in tweeën gesneden is: de heilige Martinus van Tours, beter bekend als St. Maarten. Daarbij vertel ik de leerlingen wat ik aan hem bewonder: hij gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar. .

Hij is mijn held, mijn idool, omdat hij laat zien dat je altijd iets kunt geven aan een arm iemand, al moet je daarvoor je eigen kleding doormidden scheuren. En dat is wat anders dan je jas weggeven als je er thuis nog een hebt hangen. (je moet het ook niet te ingewikkeld maken voor leerlingen) St. Maarten spoort mij aan, en hopelijk velen met mij, om de weg van Jezus te blijven volgen en Hem te zoeken bij wie arm en klein zijn. Dat inspireert mij.

Vervolgens vertel ik, dat 1 november een bijzondere dag is, omdat we dan al onze helden, onze heiligen herdenken. Onze kerk is een kerk van heiligen. En het leuke is, zo zeg ik, dat al die heiligen tijdens hun leven ook mensen waren met fouten en gebreken, maar dat ze ook een héleboel goede dingen deden voor anderen. Al die heiligen, het waren hele verschillende mensen. Maar wat ze gemeen hebben, is dat ze 'heil' brachten in de wereld.

Voor mij is iemand die heil brengt, iemand die probeert de pijn die mensen oplopen tijdens hun leven, te genezen, te helen. Iemand die heil brengt, brengt genezing van lichaam én ziel. En dat is heilig. Jezus deed het, was het prototype hiervan.

Wij, gewone mensen, kunnen niet allemaal heilig te worden, heiligheid is niet voor iedereen haalbaar. Op onze eigen wijze mogen wij tijdens ons leven Het Goede gestalte geven met al onze fouten én met al onze talenten. Dat betekent het goede willen nastreven. De dingen zo goed mogelijk doen.

De leerlingen begrijpen de les: zij hoeven zelf geen idol op TV te worden, dat is niet voor iedereen haalbaar. Zij mogen zich ontwikkelen, steeds meer zichzelf worden, leren aan het leven, wijs worden, en van daaruit de goede dingen doen die binnen hun bereik liggen.

En ja, dat willen de leerlingen: heil brengen aan de mensen om hen heen.

Zo werd het toch nog een gods-dienstige les, die 1^e november...

Marga klein Overmeen