



Verslag Polenreis

Op **zaterdag 20 Oktober** zijn we met 40 tieners (in de leeftijd van 14 tot 16 jaar), 11 volwassenen en Pastor Butti, vertrokken naar Polen voor een 6 daagse reis.

Dit hebben we georganiseerd vanuit de Tienerclub van de Heilig Hart Parochie in Lemelerveld. De tieners hebben allemaal bij elkaar op de basisschool gezeten. Eens in de 8 weken ontmoeten zij elkaar, bij een tal van activiteiten, bijvoorbeeld op educatief, maatschappelijk en ontspannend gebied. Het is bijzonder om te zien, nadat hun wegen toch al wat uiteen lopen door vervolgstudie, er nog steeds een leuk contact is onderling op deze manier. Gedurende anderhalf jaar zijn we bezig geweest met het treffen van de voorbereidingen voor deze reis.

Na een uitzwaaidienst in de Heilig Hartkerk met muzikale ondersteuning van Voices, zijn we om 20.30 uur met de bus vertrokken richting Polen. Na een 17 uur durende reis zijn we op zondag aangekomen in ons hotel in Zawoja.

Maandag 22 Oktober stond een bezoek aan Auschwitz en Birkenau op het programma.

Wie zich het verleden niet herinnert, is gedoemd om haar te herhalen. Een bezoek aan Auschwitz, het grootste vernietigingskamp in de Tweede Wereldoorlog, heeft zin voor de toekomst.

In Auschwitz was alles gericht op de vernedering en ontmenselijking van Joden. Naast de Joden gebeurde dit ook met zigeuners, homofiele mensen, en Jehova's Getuigen. Na een treinreis van 10 dagen zonder eten, drinken en sanitaire voorzieningen, en opeen gepropt in gesloten goederenwagens, kwam men in Auschwitz- Birkenau aan door de 'poort des doods'. Mannen, vrouwen en kinderen werden hier van elkaar gescheiden, en als vee gedreven naar de gaskamers.

We hebben die paar honderd meter van het spoor 'nagelopen'. Het is onbegonnen werk, maar je probeert je voor te stellen wat zij hebben doorgemaakt. Angstig en ontredderd wisten ze vaak al wat hun te wachten stond.

Auschwitz is meer dan slechts een herinnering uit het verleden: het is een herinnering voor de toekomst. Een gevaarlijke herinnering die ons wakker moet schudden en alert moet houden op vooroordelen en discriminatie van mensen,

Eén van onze tieners zei: 'Het is heel erg wat daar met die mensen gebeurd is...en het mag nooit meer gebeuren!' Korter kan je dit niet zeggen. Naar Auschwitz ga je maar één keer in je leven, meer is ook niet nodig want het blijft je altijd bij. Wat je daar kan leren, is dat er maar één weg is tot menselijk samenleven en dat is de weg van liefde en respect voor elkaar! Een indrukwekkende ervaring voor ons allemaal. Daar waren we stil van!

Dinsdag 23 Oktober stond er een bezoek aan Zakopane op het programma. Dit ligt helemaal in het zuiden van Polen. In een klein idyllisch houten kerkje we een gebedsviering bijgewoond. In de voorbereiding op deze reis hebben de tieners Maria intenties verzameld bij familieleden. We hebben kaarsjes laten branden, met onze gedachten bij wie we lief hebben.

In de gebedsviering is vervolgens aandacht geschonken aan de indrukwekkende vorige dag. Belangrijk is het om aandacht te blijven schenken aan datgene wat daar gebeurd is.

Na de dienst was het tijd voor ontspanning, we hebben heerlijk rondgelopen in het stadje Zakopane. Een typisch Pools stadje. Er werden souvenirjes gekocht. Degene die wilde kon gaan zwemmen in een aqua park daar in de buurt.

Woensdag 24 Oktober stond in het teken van een ontmoeting met Poolse tieners, van een school in de buurt van ons hotel.

Ter voorbereiding hebben onze tieners foto's gemaakt van hun leven hier, de school waar ze heen gaan, de sportclub, wat ze in hun vrije tijd doen.

In een PowerPoint presentatie hebben zij dit laten zien aan de Poolse tieners.

De Poolse tieners hebben ook laten zien hoe ze daar leven, wonen, en naar school gaan, door middel van een foto presentatie. Leuk om een indruk te krijgen van hun leven hier. De school zag er een stuk armoediger uit dan dat onze tieners gewend zijn, geen digiborden, geen computers, oud meubilair, wel veel minder leerlingen in de klassen dan dat we in Nederland gewend zijn.

Later die dag hebben onze tieners en de Poolse tieners gezamenlijk verschillende sportactiviteiten gedaan. Leuk om te zien dat verschillende tieners uit verschillende landen elkaar al snel begrijpen .

Donderdag 25 Oktober was het al weer tijd om onze koffers te pakken, Na een stadsrondleiding in de prachtige stad Krakow met zijn prachtige kerken en kloosters, was het om 16.30 uur al weer tijd om richting Nederland te gaan.

Tijdens de nachtelijke busreis hebben de tieners (en de leiding) hun slaapachterstand een beetje kunnen inhalen. Bij aankomst in Lemelerveld was een afsluitend ontbijt geregeld waarna de kinderen weer met hun ouders herenigd werden. **Namens de hele tienerclub willen we de parochie, de Coop, Bakkerij van der Most en alle inwoners van Lemelerveld bedanken.** Met het geld dat we verdiend hebben met de flessenactie en de verkoop van de tienerbollen is het voor ieder kind mogelijk geworden om aan deze culturele, educatieve en vooral gezellige reis deel te nemen. Een reis als deze met je leeftijd-en oudklasgenoten is een onvergetelijke herinnering.

Tijdens deze reis is er dagelijks een verslag gemaakt door de tieners de deze was te lezen op www.sukerbiet.nl.

Namens de leiding:

Monique Vetker, Wilma Horenberg, Marcel Slinkman, Marzena Marskamp, Renate Spijkerman, Ivani Brouwer, Judith Vulink, Irma Reimink, Juliette Kamphuis, Diane Wesseling, Loesmarie van den Berg en Joop Butti